



# Kamratförenings-Nytt

Göteborgs Garnisons Kamratförening nr 1 - 2007



## Och det blev 70-årskalas ...

Sällan har så många anmält sig till någon av föreningens fester under senare år – och gjort det så sent! Omplanering fick raskt vidtas som bland annat innebar byte av lokalitet, men vad gjorde det när så många ville fira föreningens första 70 år? Drygt 100 personer kände sig kallade att börja antingen med ett glas vin på museet eller en rundvandring på Hippocampus – det många av oss kommer ihåg som Radarskolan.

Dagen till ära hade vi levande musik på plats i form av Kustartillerisextetten, som underhöll oss med välljudande blåsmusik. Givetvis fanns också Ingvar på plats och framförde en bejublad Taubekavalkad. Till både Ingvar och till Jimmie, som lyckades ordna fram blåsmusiken, framför vi ett varmt tack! Den goda middagen i matsalen ackompanjerades av tal, där bland andra vår ordförande gjorde en snabb tillbakablick men också

såg framåt, och medaljutdelning. De lyckliga var Svante Kristenson, Hans-Richard Wijkmark och Kaj Modig för deras arbete med minnesboken. Efter maten var det BIO (Bar Is Open) och dans blandat med mingel, prat och idel glada miner. En i sanning minnesvärd kväll där en höjdpunkt tveklöst var när Kustartillerisextetten spelade Kungliga Älvsborgs Regementets Marsch – två gånger! /Ham Foto: S-G Palm

## ORDFÖRÄNDENS ORD



Först vill jag önska alla en riktigt god fortsättning på det nya året som bär många både roliga och spännande

utmaningar med sig. Roligt hade vi också när vi firade föreningens 70-årsjubileum, det kan det hundratal medlemmar, respektive och gäster som var med intyga! Tack organisationskommittén för ett gott arbete!

För mig som garnisonschef innebar årsskiftet flera förändringar. Forsvarsmaktens Sjukvårds Centrum (FSC) heter numera Forsvarsmedicincentrum (FömedC). Bokstavsbytet är i realiteten en rejäl utökning av det medicinska mandat som vi har. Vi har tillförts ett 30-tal fasta tjänster och ansvaret för både flygmedicin och dyk & navalmedicin. Säkerhetskompani Sjö ur Marinbasen har också etablerats på Käringberget – 12 nya officerare och ett 70-tal värnpliktiga gör att garnisonen växer!

En av uppgifterna det kommande året är att hitta nya vägar och nya former för att driva vår verksamhet i framtiden. Chefen för Göteborgs Garnison är traditionsbärare för Älvsborgs Regemente och chefen för 1. Amfibieregementet svarar för KA 4/Amf 4 traditioner. Det gör att mina möjligheter till ekonomiskt stöd nu är mycket begränsade. Kanske skall vi aktivt börja kommunicera med vår omvärld utan förutfattade meningar och söka likasinnade som är intresserade av samarbete i olika former. Då kan vi säkerställa en långsiktig fortlevnad av allt det fantastiska arbete som gjorts och görs av föreningens medlemmar.

Bo Andersson



## Minnen från Dyrön.

Av Fridolf Askerstad

Foto: KA 4 Muséum

Den 13 januari 1944 satt jag för första gången min fot på Dyrön där jag tillträdde en befattning som batteriadjutant, hade dessförinnan varit pjäschef på den lvtropp som var placerad på Sjöberget ovanför Nya varvet. Resan dit gick med ordinarie båt från Stenpiren i Göteborg till Marstrand där jag fick ta proviantbåten som dagligen trafikerade Dyrön- Marstrand. Det var ju vinter och kallt men jag har inget minne av att det var några ishinder. När man kommer till en ny plats är man ju spänd på hur livet skall gestalta sig där men jag fann mig väl till rätta både i tjänsten och på fritiden. Det skall sägas att förhållandet mellan den bofasta befolkningen och batteriets personal var mycket gott. Vi anordnade ibland dans i matsalen vilket var mycket uppskattat av ungdomarna inte bara på Dyrön utan även bland ungdomar på Åstol och Rönnäng. Alla mammor och pappor kanske inte var lika uppskattande, de var ju rädda om sina flickor.

Mitt arbete på batteriet bestod i att

öva pjäsmanskapet i eldsignalering, laddning mm. Pjäscheferna skulle även övas i eldledning för att kunna avge pjäsvis eld.

Ett återkommande bekymmer var minorna som vid storm slet sig och kom drivande. Värst utsatta var Pater Noster och Åstol som ju låg öppna ut mot havet. Fyrvaktarna på Pater Noster kom ofta med rapporter om drivande minor och inte bara drivande, en del hade landat både på Paternoster och Åstol. Flottan hade en minröjningsavdelning i Marstrand som tog hand om de flesta men även minpersonalen på Dyrön sprängde eller desarmerade en hel del.

Jag lämnade Dyrön 31 maj 1944 men kom tillbaka hösten 1958 då som batterichef vid den krigsförbandsövning som gick av stapeln då. Några drastiska minnen från den övningen har jag inte mer än att en helt ny krypteringsapparat skickades till mig, hade aldrig sett eller hanterat en sådan fornt så den vållade mig mycket bekymmer innan jag hjälpligt kunde hantera den.

Fortsättning följer ...



## Besök på världens största containerfartyg Emma Maersk

Vår kamratföreningsmedlem Peder Uggle, som också är styrelseledamot i Maersk Line, har vid upprepade tillfällen inbjudit kamratföreningens medlemmar till studiebesök på Maersks fartyg men av olika anledningar har dessa besök inte kunnat genomföras.



När världens största containerfartyg, Emma Maersk i oktober kom till Göteborg för att visas upp för rederiets kunder, speditörer m fl passade Peder, som än idag minns de befäl som mötte honom i vakten KA 4 när han rykte in 1965, på och bjöd in till visning. Ombord fick vi en fyllig redogörelse om fartyget och en rundvandring som slutade på bryggan. Fartyget är enormt; 397 m långt, 54 m brett och har en höjd på ca 64 m. Det drivs av ett maskineri på 80 000 kW (109 000 hkr) som ger fartyget en marschfart på 22 knop. Emma Maersk är byggd vid Lindøværftet i Odense och är den första enheten i en serie på åtta fartyg. Hon lastar 11000 20-fots containere (vilket motsvarar ett 71 km långt tåg) och har en besättning på 13 man som galant manövrerar den gigantiska 160 000-tonnaren (dwt). Studiebesöket avslutades med en superb lunch i Ljuskälden på Sydatlanten. Vi som deltog framför härmed ett varmt tack till Peder för hans gästfrihet! / *Sven-Göran Palm (Text & foto)*

## Vårens program

### Känsödag

Känsödagen är som vanligt förlagd till Kristi Himmelsfärdagen den 17 maj. Känsödagen genomförs i samverkan med Försvarsutbildarna. Anmälan görs till Kjell Sörqvist på telefon 031 - 92 07 90 eller till Gustav Lundberg på telefon 031-29 05 46 eller e-post [gustav.lundberg1@spray.se](mailto:gustav.lundberg1@spray.se)

### Onsdagsöppet på museet

Kom och träffas på museet, prata gamla minnen, titta på nytillförd materiel samt drick en kopp kaffe (museet bjuder). Passa samtidigt på och titta på de förändringar som skett inom området. Onsdagar ...

### Besök på Sjöbevakningscentralen

Om intresse finns så kommer ett studiebesök att anordnas under våren. Mer information följer ...



Foto: Lennart Hammarstrand

## Kamratföreningens årsmöte 7/3 med föredrag om "Göteborgs nya garnison" av överste Bo Andersson

Göteborgs Garnisons Kamratförening inbjuder medlemmarna till årsmöte den 7 mars kl. 18.00 i Bohussalen, Karingberget. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.

Efter årsmötet serveras middag på mässen till ett subventionerat pris om 100:- per person. Ingvar med gitarren är också på plats ...

Anmälan görs till Kjell Sörqvist på telefon 031 - 92 07 90 eller till Gustav Lundberg på telefon 031-29 05 46 eller e-post [gustav.lundberg1@spray.se](mailto:gustav.lundberg1@spray.se)

Varmt välkomna!

## Födelsedagar 2007

### 95 år

Bo Risberg 26 aug

### 90 år

Eric Göthede 11 jan

### 85 år

Gunnar Jansson 19 feb

Åke Palmgren 4 mars

Georg Wockatz 28 mars

Bengt Silander 24 april

Hugo Eriksson 28 okt

Uno Nyman 25 nov

### 80 år

Greta Friman 2 jan

Lill Weibull 25 maj

Rune Kaaling 10 juni

Rune Nilsson 24 juni

Björn Döbeln 24 okt

Olle Appelbrink 29 okt

Alfons Hansson 19 nov

Leif Nyberg 18 dec

### 75 år

Nils-Erik Björkered 28 feb

Jack Wibring 10 april

Ingvar Almén 29 april

Jan Andersson 9 maj

Hans-Eric Tholander 5 nov

### 70 år

Gunnar Hellekant 30 jan

Barth Dellbing 19 mars

Göran Lyrfors 6 april

Gunnar Börjesson 14 april

Göran Larsson 19 okt

Sven-Göran Palm 12 dec

Leif Fredén 15 dec

### 65 år

Hjert Svensson 28 jan

Sigvard Oscarsson 25 feb

Christian Weibull 22 mars

Ingmar Apelstig 9 maj

Jan Berner 10 juni

Leif Kihlberg 15 aug

Conny Benjaminsson 16 aug

Jan Sjögren 27 dec



Foto: Kristina Swaan Amf 1

## Amfibiesvävare på Amf I

För att öka amfibieförbandens rörlighet tillförs nu amfibiesystemet brittiska svävare. De fyra farkosterna som skall vara operationella i sommar kan t.ex. medföra upp till 50 stridsutrustade soldater, en bandvagn eller en 20-fotscontainer. Systemet kommer att ingå i övningen Brilliant Mariner som genomförs sommaren 2007 kring Polen. På sikt kommer svävarna sannolikt också bli beväpnade med ett fjärriktat vapensystem. /Ham



## "Globaliseringen och svensk maritim förmåga"

Spännande perspektiv för framtiden öppnar sig om tankarna som förs fram i det bifogade särtrycket vinner gehör hos höga vederbörande i Stockholm. Författarna, där bland andra förre C Amf 4 Stefan Gustafson ingår, målar upp ett scenario där internationella transporter till sjöss blir allt viktigare i framtiden och vad det kan innebära för Göteborg. Läs och sprid informationen - det är viktigt! /Ham

## Noterat!

### Ostindiefararens hemkomst

Hemkomsten till Göteborg är planerad till helgen 9-10 juni. Sannolikt kommer muséet då också att vara öppet för besökare.

### Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är fortfarande 100 kr. Betalas till pg 4 50 49-4 om möjligt före mars månads utgång. Glöm inte att skriva Ditt namn ...



Foto: Ulrika Adolfsson

## Minnessten

Under 2006 restes en minnessten framför byggnad 82 (nya kanslihuset) till minne av KA 4/Amf 4. Stenen är huggen i äkta Bohuslänsk granit från Lysekilsområdet och kommer förhoppningsvis att för lång framtid stå där som minne över det som en gång varit ett stolt förband.