



NR 2-2000



2000 talets vintersoldat

Foto: Kapten Jonasson

**KUSTARTILLERIETS KAMRATFÖRENING
GÖTEBORG**

Redaktören har ordet

Nu har det hänt!

Jag har försökt anpassa mig till den nya tekniken, och lärt mig det grundläggande inom datoranvändning. Jag har börjat förstå ordbehandlingsprogram och t.o.m. använt både excel, powerpoint och publisher. Det senare är layoutprogrammet där jag tillverkar den tidning Du just läser. Nu har jag fått en ny lärdom. Jag har hört andra säga det, ja till och med varna för det. De har sagt att förr eller senare händer det. Var beredd! Har jag lyssnat? Nej!

Nu har datorn pajat. Tänk att det skall behövas en så drastisk presentation som att min dator plötsligt är "död" när hela jobbet med detta nummer ligger där och bara väntar på det sista för att komma iväg till tryckeriet. Sparat säkerhetskopior? Glöm det.

Du har tyvärr fått vänta ett par

veckor medan datakunniga har botat min dator, men nu är den frisk igen, och gissa om den skall få spara på disketter m.m. i fortsättningen.

Ursäkta dröjsmålet. Det skall ta minst ett par månader innan det händer igen

Appropå hända

Det händer mycket inom Försvarsmakten just nu. Där har skrivits många sakliga artiklar runt om i landet, men även förekommit ren pajkastning med beskyllningar om revirpinkeri, otillbörlig påverkan av politiker, undanhållande av sanningar, och också påstående om rena lögner, för att få behålla förband man känner för. Detta då på bekostnad av andras nedläggning, andra som tycker sig vara bättre rustade för de nya uppgifter och krav, som ställs nu.

Historien är som den är och denna tidning tänker inte vidare kommentera vad som varit, och kan inte heller bedöma sanningshalten i det sagda. Nu blickar vi framåt!, Givetvis utan att vi glömmet vår historia!

Landet delas nu (från 1/7 i år) in i fyra Militärdistrikt (Syd, Mitt, Nord och Gotland). Staben för Militärdistrikt syd (MD S) hamnar i Göteborg (på Kärringberget) KAFyven nöjer sig dock med att i detta nummer presentera hur nya försvarsbeslutet påverkar vårt regemente KA 4 och arbetet där. Med dessa ord ger jag Er nummer 2 av denna tidnings årgång 2000.

Kaj

Redaktion:	KA 4 Kamratförening:	Adresser:
Redaktör: Kaj Modig	Styrelse:	Föreningen:
Utgivning: Fyra nummer per år	Ordförande:	KA 4 kamratförening
1. Slutet januari	Bo Andersson (från nu)	KA 4 Stab
2. Slutet april	1 Vice ordf.:	Box 5155
3. Slutet augusti	Gustav Lundberg	426 05 Västra Frölunda
4. Slutet november	2 Vice ordf.:	Tel:
Tryckare: Proline Offset	Kjell Sörquist	Växel MKV 031 / 69 20 00
Långedragsvägen 48	Sekreterare:	Ordf sekr. 031 / 69 27 40
426 71 Västra Frölunda	Christer Norlander	Fax: 031 / 69 27 41
031 / 69 05 55	Skattmästare:	Hemsida på Internet:
Manusstopp	Sven-Göran Palm	WWW.ka4.mil.se
nästa nummer: 10 augusti	Klubbmästare:	
Utgivn. dag 23 augusti	Erik Niklasson	Redaktionen:
nästa nummer:	Ledamöter:	Kaj Modig
	Gunnar Hellekant	Åsvägen 3
	Lars-Åke Krantz	433 63 Sävedalen
	Peder Lidbark	tel: 031 / 26 54 80
	Johan Gustavsson	E-post: camo.kaj@swipnet.se
Årsavgift: 80 kronor	Postgiro: 45049 - 4	

Ordförandens spalt

Överste Bengt Delang



Så tog då riksdagen det avgörande beslutet i försvarsfrågan den 30 mars. För KA 4 del så innebär det som förhoppningsvis alla vet att regementet får vara kvar. I samband med utskottsbetänkandet i mitten på mars var det dock inledningsvis oroligt då vissa ledamöter ville behålla F 10 på bekostnad av F 17. Från regeringens sida kontrade med att då skulle man troligen inte kunna lägga ner KA 2 och därmed var istället KA 4 i färozon. Därmed riskerade hela försvarsuppgörelsen att spricka varvid en majoritet enades kring regeringens förslag som också blev riksdagens beslut.

KA 1 och KA 4 kommer nu som kvarvarande förband i kustartilleriet att tillsammans utbilda den Amfibiebrigad som skall produceras i framtiden. Andra viktiga förändringar är att kustartilleriet den 1 juli byter namn till Amfibiekåren för att därigenom bättre återspegla innehållet i verksamheten. För KA 4 del innebär detta också ett namnbyte till Amf 4-Ålvsborgs amfibieregemente.

För oss och Försvarsmakten som helhet innebär riksdagsbeslutet

långt mer än ett beslut avseende grundorganisation och namnfrågor. Det handlar nu om att medverka i utvecklingen av Försvarsmakten mot de nya uppgifter och krav på förmågor som ställs på oss. Kravet på en ökad internationell förmåga är den enskilt viktigaste förändringen enligt min uppfattning. Den kommer att påverka vårt sätt att utbilda personalen, anskaffa och utnyttja materiel, taktiskt och stridstekniskt utnyttjande av förbanden samt inte minst kräva en förändrad attityd till tjänstgöring utomlands. Det kommer att ses som en naturlig del i rollen som officer i framtiden att i olika perioder tjänstgöra utomlands.

Verksamheten vid regementet har redan sedan flera år tillbaka påverkats av den ökande internationaliseringen. Återigen deltar vi nu i en internationell övning, Cooperative Banners. Övningen är en PFP-övning som till sin huvuddel genomförs i södra Norge omkring månadsskiftet maj/juni. KA 4 medverkar i deltagandet med en amfibiestridsgrupp på c:a 150 personer. Vår erfarenheter hittills av denna och tidigare övningar är att personalen uppfattar dessa övningar som mycket positiva och

stimulerande. Sammantaget är de förändringar som nu påbörjats i Försvarsmakten både välkomna och nödvändiga. Utöver en mot hotet anpassad försvarsförmåga erbjuder förändringarna stimulans och utmaningar för all personal.

Avslutningsvis vill jag tacka för min tid som ordförande i Kamratföreningen och chef för Ålvsborgs kustartilleriregemente. Jag har haft den mycket stora förmånen att få besitta dessa båda poster i två år. Denna tid har både varit intensiv men samtidigt mycket givande. Jag har dock nu av personliga skäl valt att avsluta min anställning i Försvarsmakten den sista april i år. Jag vill därmed passa på att tacka alla medarbetare och kamrater för denna tid. Särskilt gläder jag mig naturligtvis av att KA 4 nu får vara kvar och ges möjlighet att utvecklas med de nya och spännande uppgifter som väntar den nya Försvarsmakten. Samtidigt vill jag passa på att önska min efterträdare, Överste Bo Andersson, lycka till på regementschefsstolen och i rollen som kamratföreningens ordförande. Tack skall ni ha och lycka till!

Bengt Delang



Kamratföreningens Slipsnål

Pris: 65 kr inkl emballage och porto.

Beställning görs genom insättning av 65 kr på postgirokonto 4 50 49 - 4

Glöm inte att ange namn och adress på beställningen.

Skattmästaren

P.S.

Påminnelse om årsavgiften 2000. Du som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2000 ömbeds göra detta så snart som möjligt. 80 kronor insättes på postgiro 4 50 49 - 4

D.S.

KA 4 byter namn, Ny organisation...

Sedan årsskiftet har arbetet med att skapa den nya Försvarsmakten gått in i ett mycket intensivt skede. Framför allt har organisationsfrågor med personalramar stått i fokus. Förbanden i Göteborg har deltagit i denna process både på central nivå och lokalt. I skrivande stund har ÖB:s omstruktureringsorder nr 2 givits ut. Nedanstående enheter ingår enligt ÖB:s order i Göteborgs garnison:

Militärdistrikt Syd (MD S)
med stab

Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4),

Militärdistriktsenhet Göteborg
Sjöbevakningcentral/Marinbas
Syd,

Helikopterresurser på Säve
Del av Underhållsregemente
(förråd m.m.)

Min avsikt är att här närmare beskriva de nya uppgifterna för Amf 4 och konsekvenserna av dessa. Låt mig först konstatera att namnfrågan ännu inte är avgjord då Försvarsmakten avvaktar yttrandet från den särskilda traditionsnämnd, som bereder ärendet. Jag anser det är riktigt att byta namn från kustartilleriregemente till amfibieregemente då detta återspeglar den framtida verksamheten på ett korrekt sätt. Detta skall även ses i ljuset av att namnet Kustartilleriet nu föreslås ändras till Amfibiekåren.

Beträffande uppgifterna till regementet så har dessa förändrats i två viktiga avseenden. För det första så skall vi nu öka antalet värnpliktiga, som utbildas inom amfibiebataljonssystemet, så att vi årligen kommer att utbilda knappt en halv amfbat. Härutöver skall vi nu även utbilda delar av amfibiebrigadförbanden och främst avses då del av brigadstabskomp, pionjärkompani och underhållskompani. Det senare är principiellt viktigt då det innebär att en officer vid regementet nu har



möjlighet att skaffa sig kompetens inom i princip hela amfibiebrigadsystemet genom tjänstgöring på KA 4 (Amf 4? Red. anm.) Jag hade gärna sett att vi hade fått uppdraget att utbilda ytterligare vpl. T.ex. stadssäkerförband men den frågan är förhoppningsvis inte slutligen avgjord.

Den andra viktiga uppgiften är att KA 4 övertar MKV/FO 32:s uppgifter att stödja garnisonen. Därmed så övergår även garnisonschefensrollen till C KA 4. Uppgiften innebär att alla de förband som anges i tabellen ovan skall stödjas avseende IT, fartygsunderhåll, transporter, fordon/vapenreparationer, förplägnadstjänst, hälso- och sjukvård, personaltjänst, inköp och redovisning vakt, ceremonier, m.m. Det är således mycket omfattande uppgifter som nu tillkommer.

Det organisationsarbete som bedrivits vid KA 4 har skett med deltagare från samtliga enheter inom garnisonen. Uppgiften har varit att, med stöd av den kvalitetsutbildning som tidigare genomförts, lämna förslag till ny organisation. Processtänkande har varit ett nyckelord och det har resulterat i att många resurssnåla men samtidigt effektiva lösningar kommit fram. Här återstår dock en hel del

att göra som vi p.g.a. tidsskäl inte hunnit med i det här varvet. I skrivande stund är den nya organisationen inte ej slutligt utformad. Därför kan bara en översiktlig principskiss redovisas.

Utbildning av:

420 Amfsoldater, 50 vaktssoldater, 25 korttidsutbildning.

Antal anställda:

143 officerare och 114 civila
Till detta kommer preliminärt 4 reservofficerare och 41 visstidsanställda vpl.

Avsikten är att organisationen skall intas med början från 2000-07-01 och vara i huvudsak organisatoriskt intagen 2000-12-31. Härtill erfordras ett visst personlabehov för att klara avveckling m.m.

Organisationen för det blivande Amf 4 närmar sig nu sin slutliga utformning. Även om det återstår några frågetecken kring vissa delar så anser jag att den nya organisationen i stort är i balans mot de ställda uppgifterna. Att klara både en utökad amfibieutbildning samt stödet till garnisonens förband blir en spännande och positiv utmaning för regementet!

Bengt Delang
C KA 4

Aktivitetsplan för Kamratföreningen

Många medlemmar har kommit med önskemål om fler aktiviteter i föreningens regi. Detta ligger helt i linje med vår ordförande Bengt Delangs strävan, och styrelsen har försökt ta detta ad notam. Här nedan följer den aktivitetsplan, som tagits fram, och som presenterades för första gången vid årsmötet nu i år.

Tanken är att den skall vara ett stående inslag i tidningen, och förhoppningsvis kommer Ni att vara med på de planerade aktiviteterna, så att det efter hand blir underlag för fler.

Det är t.ex. så med kamratträffen på mässen (05-17 och 09-13), att det är en chans att få lite snack och information vid förmiddagsfikat på mässen. Inget

uppstyltat, inget styrt. Kom dit och lyssna, lägg Dig i snacket! Träffa dagens aktiva, och/eller "det gamla gardet". Håll Dig informerad om KA 4 framtid, och håll ditt kontaktnät i trim!

Missar inte heller "Öppet hus på museet" Där finns många att träffa och mycket att se, minnas!!

Aktivitetsplan för Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg

År 2000.

<u>Tid</u>	<u>Aktivitet</u>	<u>Tider</u>	<u>Anmälan</u>
6 maj	Öppet hus på KA4 museum	kl.10.00-14.00	ingen anmälan
14 maj	Nya Varvet 300 år Bl.a. Ställer vårt museum ut i Gymnastiksalen! KA 4 finns med. på flera ställen!	hela dagen. Se annons GP	ingen anmälan
17 maj	Kamratträff på mässen	kl. 09.00-11.00	ingen anmälan
6 juni	Sveriges nationaldag	Se annons i GP	Gustav Lundberg
25 27 augustii	KA Kamratföreningars årliga träff. I år på KA 1	avresa fred förmiddag hemkomst sönd. kväll	sekreteraren
2 september	Öppet hus på KA4 museum	kl.10.00-14.00	ingen anmälan
13 september	Kamratträff på mässen	kl. 09.00-11.00	ingen anmälan
19 oktober	Höstmiddag på mässen	kl. 18.30	sekreteraren
december	Vesper i Karl Johans kyrka	kl. e s o	ingen anmälan

Götiska Förbundets resor

Inget planerat i dagsläget

Samverkande Kamratföreningars planerade resor

Juni	besök på I 16 > Hallands Brigadens slutövning	sekreteraren
September	besök på Flygvapenmuseet i Linköping	sekreteraren
??	besök på Krågs skjutfält	

Verksamhetsberättelse för Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg år 1999

Styrelsen har under året bestått utav :

Ordf	Bengt Delang
1. v ordf	Gustav Lundberg
2. v ordf	Kjell Sörquist
Sekr	Christer Norlander
Skattm	Sven-Göran Palm
Klubbm	Erik Nicklasson
Ledamot	Lars-Åke Krantz Gunnar Hellekant Peder Lidbark Leif Nyberg
Revisor	Jan Blom Eva Hugosson
Revisorsuppl	Olof Fryksjö Thorild Gustavsson
Museiförest	Gustav Lundberg
Redaktör	Kaj Modig

Medlemsantalet var vid årets slut 378 st med en medelålder på 75 år

Styrelsen har under året:

- Haft 8 protokollförda styrelsemöten
- Uppvaktat 39 medlemmar med telegram på högtidsdagen
- Arrangerat en årsmötes- och en höstmiddag
- Arrangerat Kustartilleriets årliga gemensamma Kamratföreningsträff med jubileumsmiddag. Träffen var förlagd till Hönö, Känsö samt middagen i milrest på MKV.
- Deltagit i julvespern i Carl Johans kyrkan i december.

- Styrelsen har under året fördjupat samarbetet med Samverkande Militära Kamratföreningarna i Göteborg

- Föreningen har under året i likhet med övriga år stött museiverksamheten på KA4

KA Fyren

Redaktör för tidningen har under året varit Kaj Modig.

Tidningen har under 1999 utkommit med 4 nummer på vardera 12 sidor

Upplagan har varit på 500 ex varav CKA4 köpt cirka 100 ex

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. Styrelsen hänvisar till kassörens resultat och balansräkning. (Fj med här! Red ann.)

KA4 museum

Under 1999 har arbetet inriktats på att ta hand om materielen från de nedlagda batterianläggningarna Hjuvik och Björkö.

Iordningställande av ledningscentralen har påbörjats och den verkar bli en fin attraktion. Vi ser fram emot när vi kan visa bilder och lägen på skärmar och indikatorer.

Uppställning av radarvagnarna utanför byggnad 2 synes vara ändamålsenlig. Inomhus förändras upp- och utställning av materielen efter hand som nya idéer kläcks. Vår "anställd" Ingvar Grahn gör därvid en stor insats.

Museet verkar nu börja få en fastare struktur.

Besöksfrekvensen har slagit nya rekord bland annat därför att MKV har anordnat visning för samtliga anställda under en arbetsdag och att vi har haft "öppet hus" en lördag.

Statens Försvarshistoriska Museer förlade en konferens till MKV med ett 40-tal deltagare från hela landet, varvid ett besök på vårt museum var en programpunkt bland många andra.

I övrigt har flera organisationer och föreningar visat ett stort intresse för museet och OII fort.

Totalt under året har ca 1300 personer besökt museet.

Genom initiativ från C MKV har en försvarsmuseal samrådsgrupp för Göteborgsregionen bildats, där Gustav Lundberg är museets representant.

Gruppen har haft två sammanträden med medverkan från nio museer och organisationer. Uppgiften för gruppen är, att genom information om varandras verksamhet ta tillvara idéer och erfarenheter samt att genomföra gemensamma projekt.

Ett viktigt beslut som fattades vid sammanträdet 99-10-06 var att vi skulle verka för att få disponera ett större förråd för uppställning av större objekt såsom bilar. Om detta blir genomfört skulle vi där kunna ställa upp våra bilar tills vi hittar en bättre lösning.

Inför 2000 skall vi fortsätta med iordningställandet av förrådet och verkstaden i byggnad 3. I övrigt skall utställningen av materiel förbättras genom att vi skyltar upp bättre med t ex beskrivning vad materielen har använts till. Till detta kommer ett kontinuerligt underhåll och materielvård.

Ett viktigt objekt är att planera ett framtida samarbete mellan OII fort (Statens Fastighetsverk) och KA4 museum. Under 1999 har vi gjort flera försök för att få igång detta arbete, men utan framgång.

Vår uppfattning är att det är viktigt att få vetskap om planerna för fortet därför att det påverkar verksamheten vid KA4 museum.

Denna verksamhetsberättelse är undertecknad av samtliga i styrelsen (se inledningen!) Red. ann.

Årsmöte med vår förening

av Kaj Modig

Onsdagen den 1 mars gick föreningens årsmöte av stapeln. Som vanligt var det god uppslutning. Över 60 medlemmar hade sökt sig ut till KA 4 och Bohussalen, där mötet avhölls. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar där bl.a. föreningens pengaflöde presenterades och godkändes och ny styrelse valdes (inga sensationer eller överraskningar), delades veterannålen ut till över tio medlemmar. 1980 var tydligen ett gått år ur rekryteringshänseende. I övrigt kan Ni hitta verksamhetsberättelse och sammansättningen av nya styrelsen på annan plats i denna tidning.

Efter årsmötet drog vi oss ner till offmässen för en gemensam middag. Vid middagen fick vi en presentation av hur kommittén för nationaldagsfirandet i Göteborg tänkt sig att fira 6 juni i år. Det blir något helt annat än vad vi är vana vid. Det blir stort upplagt, med aktiviteter på Heden, marsch till Götaplatsen, tal, flaggceremonier, uppträdande och mycket annat. Gör 6 juni till hel(g)dag var budskapet!

Vill Du på något vis delta i föreningens regi, så hör av Dig till styrelsen när datum närmar sig. Då kan Du få närmare besked om vad vi är delaktiga i.

Det skall dessutom



Tack Bengt för allt Du gjort!
Kamera: Gustav Lundbergs

bli en **alla** svenskers dag. Det talas om nya svenskar, invandrade svenskar m.m. Har man bosatt sig i Sverige, och accepterat att vara vårt land troget är man givetvis svensk! Alla har vi invandrat efter det att inlandsisen

täckte hela vårt land. Det är bara en fråga om när!

Tyvärr är det allt för många "nya svenskar" som har svårt att bli accepterade helt ut. Utav de mönstrande 18-åringarna har idag c:a 20 % invandrarbakgrund. Av de som blir inkallade är det på befälssidan bara 6 % som har denna bakgrund, och på soldatsidan är det ännu värre endast 1-2 % av de 20 får göra "lumpen". Försvarsmakten är medveten om detta, och KA 4 gör vad de kan, för att rekrytera genom alla samhällsledd. Bengt Delang uttalade också att han som C KA 4 helhjärtat stödjer nationaldagskommittén i sina försök att få 6 juni till **alla** svenskers dag.

Rolf Fredriksson och Bengt Delang fick sedan mottaga föreningens medalj som tack för de insatser de gjort inom föreningen. Bengt avtackades också som C KA 4 och önskades lycka till i framtiden.

Som vanligt ett väl arrangerat möte med god mat och trevligt umgänge i glada vänners lag.



Förnämligt förtjänstecken förevigas
Foto: Gustav Lundberg

Inbjudan till KA kamratföreningsträff 25-27 augusti

eller

Vad Du får för 500 kronor:

Visste Du att 500 kronor kan räcka till följande:

Bussresa Göteborg – Stockholm (KA 1) t.o.t. (avresa fredag kl 10.00)

Övernattning 2 nätter (logementsmiljö)

Lunch under helgen

Festmiddag med dans lördag kväll

Frukost under helgen

Middag fredag

Program med utlykter m.m. under helgen

Vi har varit en fullsatt buss från Göteborg de senaste åren. (förra året arrangerade vi själva. Då var vi över 200 personer på festmiddagen!)

Vi kan inte vara fler än c:a 50 från KA 4, så det gäller att vara ute i tid med bokning om Du skall vara säker på att komma med. Först till kvarn....

Anmäl Dig till sekreteraren snarast!!



Kustartilleriets Kamratförening Göteborg

Vi gratulerar

Från 1 maj tom 30 augusti

85 år

Göte Ekstedt 7 maj

80 år

Kjell Werner 30 maj

Evy Rönnkvist 13 juni

Ivar Nilsson 7 juli

75 år

Rune Karlsson 25 maj

Harry Sundberg 8 juni

Leif Haväs 17 juni

Kjell Ohlsson 29 juni

Arne Håkansson 7 juli

Lillie Twedmark 4 augusti

Bengt Lindgren 9 augusti

Godrun Brännerud 29 augusti

70 år

Rune Hagelin 19 juni

65 år

Svante Kristensson 10 maj

Rolf Jakobsson 29 maj

Karl-Åke Maack 30 maj

60 år

Bo Björheden 5 maj

Christer Södow 12 juni

Aileen Lundberg 26 juni

55 år

Peder Ugglå 19 maj

Kjell Gisslander 23 maj

50 år

Mats Brambo 3 juni

Bengt Hamré 17 juni

Bo Andersson 20 juni

Nya medlemmar

Johan Carlsson

William Flodin

Johan Gustavsson

Ingemar "Grymme" Olsson

Mats Rosendal

Falköping

Stora Höga

Västra Frölunda

California USA

Göteborg

Vi önskar er hjärtligt välkomna i vår förening

Redaktionen har anmodat Er läsare att skriva. När man får en uppsats som denna, skriven av en ung elev i KA 4 ungdomsavdelning, då får man nytt hopp. Det finns frenesi, fantasi och förmåga i dagens ungdom! Håll till godo!

Kaj

När man närmar sig ön från havet är det första man ser det höga fyrliknande tornet. Sedan svänger man in mot den lilla hamnen byggd av stora stenblock.

De röda magasinliknande husen tornar upp sig mot den gröna lummiga lövskogen. Gruset knastrar under fötterna när man går över den öppna planen med en flaggstång som böjer sig i den hårda vinden.

Fortsätter man framåt utmed det vita huset, vars svarta blindfönster gapar tomma, kommer man in i trädgården där allt är lugnt.

Det enda som påminner om den kraftiga nordanvinden är trädkronornas viskande. Allt annat är stilla.

Vid den röda byggnaden, som påminner om en lada, står några illa åtgångna lindar och klagar i vinden. Deras stammar är urgröpta, men deras livsvilja håller dem ännu uppräta. Gruset knastrar vidare under fötterna.

Stigen lämnar parken och går vidare ut i skogen. Mörkret sluter över marken, solens strålar bryter dock igenom lövverket på sina ställen och bländar personerna som vandrar på stigen. Det prasslar bland kirskaal och blåhallon, en koltrast hoppar ut på stigen och försvinner igen vid åsynen av den analkande tvåbenta faran.

Leran klibbar under skosulorna, marken är ännu blöt efter nattens intensiva regn. Plötsligt öppnar sig skogen och solen skiner med full kraft på det lilla gröna lusthuset. Där står det ensamt i den lilla glän-

tan och det har det gjort i snart 200 år. Om någon använder det vet man inte, men det underhålls av någon. Kanske är det anden av den stora uppfinnarfadern som ligger begravd under den stora sten bredvid huset.

Bakom graven sluter sig skogen åter och övergår nu till en blandning av snår och tall. Efter att ha forcerat ett buskage ser man det mest bohuslänska som finns, mjuka, karga klippor som möter havets vita skummande vrede. Synen försvinner snart när än en



Känsö, Karantän med karaktär
Foto ur KA 4 museums samling. Fotograf okänd

gång stigen går in i en dalgång. Innan man kommer in i dalen viskar vassen något. Vad den säger är en gåta och det är bara de som tar sig tid att lyssna som förstår.

Om man inte visste att detta var Sverige kunde man tro att man hade kommit in i Amazonas djungler. Tallbarren lämnar plats åt en grön matta av ormbunkar och slingerväxter. Träden är kala ned till med stora kronor långt upp i skyn. Som en pulsåder rinner en kluckande bäck fram genom grönskan. Överallt hörs fåglar som sökt skydd för stormen.

Lika oväntat som grönskan kom försvinner den och syns åter Poseidons rike. På en klippa sitter en respektgivande rovfågel och tittar majestätiskt på alla som passerar. Detta är hans land; han var först och han kommer alltid att härska här.

Stigen stiger kraftigt uppåt, vinden tilltar. På nytt uppenbarar sig öns mest centrala del, tornet. Utsik-

ten är magnifik. Långt därute kämpar en vit fiskebåt mot den uppretade havsguden. Sjön bryter över klippor och skär. I lä av det tegelröda tornet känner man sig säker för vinden. Tornet tjuter och klagar i den kraftiga kulingen. Teglet har under många generationer slitits av vinden, men än håller det.

Lugnet infinner sig ånyo när stigen börjar slingra sig ned för berget. Mossiga ekstammar delar plats med ormbunkar. Även på stenarna har mossan slagit sig till ro. Grönt, grönt och åter grönt.

Stigen stoppas av en vitmålad grind. Den jämrar sig när man skjuter upp den. På andra sidan är det tyst och stilla. Det är otäckt tyst och eftertänksamt låter man blicken gå från sten till sten. En del är omgärdade med rostiga gjutjärnsräcken andra är stora och pampiga och mitt i finns det några små ynkliga nästan övervuxna stenar. Detta är öns kyrkogård. Om man läser på stenarna framgår det att nästan alla de döda en gång varit anställda på ön.

Illu till mods skyndar man vidare. Vad kan det vara för förbannelse eller hemsk sjukdom som finns på ön? Fort bort härifrån.

För sista gången lämnar man skogen och vandrar ut längs de röda husen. De ligger på små konstgjorda öar förbundna med stenbroar. Inne i husen möts man av tomma sängar. Vem kan ha bott där och så många? Lättad kliver man åter ut på det knarrande gruset vid flaggstången.

Ute vid kajen ligger den rostiga och blekta båten, som en gång har varit mörkgrön, och väntar. Lättad över att få lämna denna hemska, men samtidigt underbara ö andas man ut och gungar ut i det vita skummande havet.

Erik Ahlquist
UKA4

Utbildningskontroll hösten 1999 med plutonbefälen vid KA 4 Amfibieutbildning

Det är ju redaktionens strävan att kunna blanda nutid med, forntid och framtid. Forntiden står redaktionen själv för.

Det är roligt att här kunna presentera ett par artiklar i nutid skrivna av dagens värnpliktiga åldersklass.

Kaj

Hur många har inte försökt göra sin åsikt hörd gällande utbildningskontroll v.50?

Lite väl mycket negativt! Jag skall inte vara sämre jag, utbildningskontrollen är den övning vi hört mest om i förväg.

Många skräckscenarion hade målats upp för oss av kompisar och kompisars kompisar. Ju fler som berättade desto värre blev den.

Nu var det alltså vår tur att genomföra UBK. Vädret var fint, men bitvis lite kyligt. Perfekt marschväder, om man följer marschrutiner förstås! Dock var underlaget något halt vid vissa moment.



Foto: Löjtnant Örnvall

Övningen börjar

Övningen började i ett lugnt tempo med att vi skulle förflytta oss längs en utmärkt sträcka på kartan. Under vägen blev vi utsatta för ett antal kontroller av vår utbildningsståndpunkt i allmänmilitär kunskap. Utrustning kändes inledningsvis mycket lätt. Man fick höra ironiska kommentarer som "A, vilken job-



Foto: Löjtnant Örnvall

big UBK!!!!", lite då och då.

Efter detta upprättade vi bas för natten där vi blev prövades ytterligare i allmänmilitär utbildning.

Efter många timmars rissamlade skulle vi sova en stund trodde vi!!

Men ack vad vi bedrog oss. Detta väckte en del trumpna miner.

Följande dag skulle vi märka hur viktigt det är att följa sina marschrutiner.

Om man bara gör rätt kan man till och med ha en vinterbadare i gruppen, visserligen ofrivilligt men dock!

Ytterligare en natt passerade - för vissa helt utan sömn. AK5 test genomfördes, befälen var nu mer het-siga och viss irritation väcktes hos många.

Och så tävling!

En kortare snabbmarsch med tross och en efterlängtat frukost avslutade natten. Därefter vidtog en TÄVLING!!! Med hemligt pris. Det är märkligt hur snabbt stridsvärdet höjs så fort det ordet TÄVLING kommer på tal.

En kortare marsch med gott om tid för längre matpaus följdes av förläggningstjänst tält 12, allas favorittält?!

Jag vet inte hur många gånger vi bytte plats eller rev täkten men när vi väl krupit ned i våra sovsäckar

var det dags för värngrävning och auktion. Valutan var givetvis i armhävningar.

Jag kan fortfarande inte förstå hur någon kunde tappa bort sina NU-säckar.

Än är det inte slut

När åtminstone några av oss var klara med våra värn var det dags att fylla igen dem igen och en effektiv Torleif ceremoni tog över.

Med detta trodde många att "bussarna stod och väntade" men det kanske jobbigaste fysiskt återstod. Orienteringen.

Ingen lyckades på första försöket. Inte ens vår elitorienterare med klubbstuga alldeles i närheten.

Trots all negativ publicitet anser de flesta av oss att det var en bra övning.

Själv har jag fått en större insikt i hur viktigt det är med torra kläder och kanske framför allt god kontroll och gemenskap inom gruppen.

Fu Eriksson
Granatkastarpluton
Amfibiekompaniet KA4

Vinterutbildning i Älvdalen år 2000

Av: Vpl furir Eriksson

Under perioden 000124-00 000206 genomfördes vinterutbildning i Älvdalen för ineliggande arskull Plutonbefälselever från KA1, KA2, KA3 och KA4.

Den inleddes dock med en vecka teori på hemmaförbandet innan uppfärd.

Väl i Älvdalen dit vi kom med buss, installerades vi på logement och första kvällen gick åt till att inkvartera sig.

Grundläggande

Första dagarna hade vi lektioner på dagarna och sov på kasern. Dagarna omfattade utbildning i uppställning på skidor kolonn och linje, skidteknik med och utan pulka. Alltså grundläggande vinterutbildning i hur man tar sig fram och hur man handhar sin utrustning.

Efter de första dagarna tog vi även på oss packning, ca 40 kg ryggsäck, och körde skidteknik med packning och pulkadragning. Då insåg vi hur mycket jobbigare det är att ta sig fram i vintermiljö än på sommaren. Man måste tänka på så mycket mer t ex att inte utrustningen blir våt, att dricka tillräckligt mycket, att ha ett arbetsställ och ett ställ som man sover i, att alltid byta våta persedlar mm.

Och så ut på praktik

På fredagen den första veckan skulle vi marschera ut i fält och uppräta bas ca 7 km norr om Trängslet, då fick vi känna på hur det var att framrycka med all packning och personlig utrustning. Marschen ut gick bra men det tog längre tid att uppräta en bas i vintermiljö. Först skulle allt grävas ut och man var tvungen att hela tiden tänka sig för var man gick och att lämna så lite spår som möjligt efter sig.

Under detta formella skede ute i plutonsbas genomfördes utbildning

i jaktövning; man jagade varandra i små grupper, enkel överlevnadsutbildning t ex ved och vatten, nödbivack och tolkning efter bandvagn och skoter.

Återhämtning

Efter det formella skedet framryckte vi tillbaks till Trängslet där vi genomförde vård och återhämtning samt uppfyllnad inför det tillämpade skedet. Vi vårdade vapen och materiel samt oss själva. Detta var mycket bra då vi kunde dra erfarenheter av det vi gjort och omsätta detta till det tillämpade skedet.

Nu börjar allvaret

Onsdagen den 2/2 klockan 0700 var vi marschfärdiga för att framrycka och påbörja det tillämpade skedet. Detta var första gången vi var ute på gigantiska skjutfältet i Älvdalen. Det började med fordonsmarsch ut på fältet för att där övergå i tolkning fram till vi var i vårt grupperingsområde. Där gick vi in i skenbas och vår övande plutonchef utgick för rek med gruppehelferna. I skenbasen samlade vi gränis och utspisade och förberedde oss på att gruppera postering och bas. Detta tog mycket längre tid än beräknat och vi blev inte klara förrän sent på natten.

Under torsdagen fortsatte vi att gruppera och åtgärda det som inte blev bra i mörkret. Och jobbade för att få rutintjänsten att fungera. Under den dagen skedde avlösning i posteringen.

Under andra natten blev vi upptäckta av en spaningspatrull,

vilket medförde att vi höjde beredskapen genom att ha ständigt patrullerande patruller ute i terrängen.



Vi fortsatte med vår rutintjänst under den tredje dagen och förstod att vi kanske skulle bli attackerade under natten.

Detta också blev fallet. Vi blev utsatta för ett eldöverfall och omgrupperade söderut för att störa fiendliga framryckningar längs en väg i södra delen av Älvdalens skjutfält.

Detta hände under torsdags natten och under fredags kvällning var vi beredda att utföra eldöverfall längs den redan tidigare nämnda vägen. Sent på natten mellan fredag och lördag utförde vi eldöverfall längs vägen och fick därefter order om att återgå till Trängslet. Detta genomfördes med skidor, en sträcka på ca 20 km.

Efter övningen kan man dra många nyttiga erfarenheter men den största är nog att:

"EN BRA VINTERSOLDAT ÄR EN MYCKET GOD SOMMAR-SOLDAT"

Furir Eriksson
Granatkastarpluton
Amfibiekompaniet

Vännen Stig Svanberg berättar om svunna tider

Vem var Metta Fock?

Metta var den enda kvinna som suttit fängslad på Carlstens fästning (fångvårdsanstalt 1700-1860).

Hon föddes 1765 med namnet Rid-darbjelke, gifte sig 1783 med ser-geanten Henrik Fock och fick fyra barn. År 1802 mördades en del av familjen. Då fanns i familjen barnen Ulrika 17 år, Claes 13 år, Wilhelm 7 år samt Charlotta 3 år. Mördade blev fadern Fock, Claes och Charlotta. De blev förgiftade.

Rättegången hölls i Wilske häradsrätt utanför Mariestad. Metta blev anklagad för mord på sin make och två av sina barn och vidare för äktenskapsbrott med korpralen Fägerkrans. Hon rannsakades vid Gäseneds häradsrätt i Jönköping. Här framkom att hon även försökt ta livet av korpral Fägerkrans maka.

Underrätten hänsköt frågan till hovrätten i Jönköping, där personliga förhör med Metta hölls.

Metta, som hela tiden förnekade brott, fick sitta i häkte i tre år. Därpå blev hon överförd till Carlstens fästning. I utslag i hovrätten den 17 april 1805 dömdes änkefru Metta Fock att sitta i Carlstens fästning på bekännelse. Ett eventuellt erkännande skulle ske till slottspastorn. Kommendanten skulle därefter genast underrätta hovrätten om Metta bekände. Eljest en gång om året lämna rapport om hennes uppträdande. Fyra år satt hon på Carlstens fästning och erkände till slut.

Domen avkunnades den 1 juni 1810. Avrättning 7 november 1810 (misste högra handen, halshöggs och brändes sedan på bål). I efter-

hand anser man att hon troligen var oskyldig till mordet, och att domen var ett justitiemord.

Jag bor just nu i detta rum, som Metta förvarades i. För några år sedan bodde två skol flickor ca 17 år gamla i mitt rum. De sade flera gånger till nuvarande kommendanten Eiwe Svanberg och hans fru Sigrid att de nattetid hörde sång, som lät som om någon nynnade en gammal melodi. För några år sedan var släktingar till Metta på besök i fästningen. De berättade då att nynnande sånger förekom på flera ställen där Metta bott.....

Stig Svanberg

Öppet hus på museet! Nu på lördag!!

Lördagen den 6 maj

Öppnas portarna på vårt museum ännu en gång för allmänheten, och givetvis också för alla medlemmar i Kamratföreningen.

Var det ett tag sedan Du var där senast, så passa på att se utvecklingen. Det händer mycket nu hela tiden!

Det är inte bara museet, utan även Oskar II Fort som kommer att visas.

Fika och läsk till överkomliga priser kommer att lämnas.

Vakten MKV visar vägen

Öppet mellan 10.00 och 14.00

Välkomna

Appropå t.ex.korsord

Intentionen är ju att ha två korsord per år. Så, tyvärr alla trogna lösare, Ni får ge Er till tåls till nästa nummer för nya nötter att knäcka.

Sven Einarsson har i alla fall lovat att han håller oss med korsord ett bra tag ännu.

Tack förresten för vänliga hälsningar och lovord för fina kryss. Jag vidarebefordrar härmed denna uppskattning till den som förtjänar den.

Tack Sven!!