



*Dalarö skans - delmål för Kamratföreningsträffen 1995*



## Redaktionen har ordet

Bäste läsare !

Välkommen till ett nytt nummer av tidningen. Av innehållet framgår att det kommit många nya medlemmar till föreningen. Det är mycket glädjande och jag hoppas att det omgående kommer att märkas på deltagarantalet vid föreningens olika arrangemang.

Det är fortfarande klennt med insända bidrag till tidningen och jag vill här tacka Birgitta Sörquist för hennes referat från "Stockholmsresan". Tack också till General Henrik Lange för brevet om författarna till "Vem sade ordet"?

Min inriktning är att tidningen skall vara en informationskälla för "gammal och ung" om "fortid och nutid" och för att klara det är Stig Svanberg en ovärderlig hjälp. Tack för Dina artiklar om "det gamla KA 4".

I förra numret skrev jag att vår tidning kanske skulle bli en kombinerad förenings- och förbandstidning för KA 4, men sedan dess har MKV börjat ge ut en personaltidning "Skyddsvästen" till anställda och reservofficerare, så det planerade samarbetet blir inte av. För att informera vår tidnings läsare om "modern tid" har jag fått tillstånd att "saxa" artiklar ur den tidningen. *Tack!*

Slutligen ber jag om artiklar från vår tidnings läsare. Bidrag till nästa nummer skall vara oss tillhanda senast 1996-01-31 under adress:

KA-fyren, Redaktionen, c/o Muséet, Box 5155, 426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA

Angenäm läsning önskar  
Gunnar Hellekant

# FÖRENINGSNÅLEN, KLUBBMÄRKET OCH BLOMSTERFONDEN

Föreningsnålen bör varje medlem ha fästad på sitt rockuppslag. Den är ett tecken på att Du tillhör en militär förening, där inga gradskillnader finns. En förening för det goda kamratskapet. Nålen kostar Kr 20:- samt porto Kr 3:70.



**Klubbmärket**, "guldbroderat", att användas som ficklocksmärke på blazer m.m. har rönt stor uppskattning. Märket kostar Kr 40:- samt porto Kr 3:70.

**Blomsterfondens** medel används vid hedersbevisningar av olika slag.

Beställningar och inbetalningar kan göras direkt till skattmästaren, f n Helmer Ternegren, eller på postgiro 45049-4. Skilj därvid noggrant på de olika posterna, t.ex. medlemsavgift, blomsterfond, föreningsnål eller klubbmärke.



## Ordförandens Spalt KA-fyren

Äntligen en ny utgåva av KA-fyren. Jag kunde tyvärr inte delta i den mycket lyckade kamratföreningsträffen på KA 1 i slutet av augusti. Det är trevligt och nödvändigt att kamratföreningarna inom KA även fortsättningsvis har möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter samt på olika sätt ge sitt stöd till KA.

Det pågår och kommer att fortgå stora förändringar inom Försvarmakten. Den av regeringen tillsatta försvarsberedningen har lämnat sitt betänkande för hur Försvarmakten skall organiseras under nästa försvarsbeslutsperiod 1997-2002. Detta förslag innebär stora förändringar inom Försvarmakten och kan innebära ungefärligen 20%-iga nedskärningar - alltså stora strukturuomvandlingar och därmed nedläggning av ett stort antal förband i Sverige.

För marinens del innebär betänkandet att "motsvarande två marina förband" läggs ned. Försvarsberedningen har inte "pekat ut" något förband. Detaljutförning av Försvarmakten kommer ÖB att genomföra efter att regeringen och riksdagen har gett direktiv okt/nov. Det blir ett intressant 1995/96.

Inom GMB/KA4 pågår för närvarande en intensiv utbildningsverksamhet. Det var länge sedan KA 4 hade så stora och intressanta utbildningsuppdrag. Den första hälften av amfibiebataljonen genomför ett antal övningar inom bataljons ram med bl a deltagande i MKV övning "Anders" i mitten av september (där även brigadledning deltar) samt slutövning inom MKS (tillsammans med amfibiebataljon från MKN). Samtidigt med detta har den första inryckningen för andra hälften av amfibiebataljonen påbörjats.

Vid skolorna pågår även "ordinarie" verksamhet. Detta tillsammans med krigsorganisationsneddragningar (drabbar bl a yrkesofficerare) gör, att alla anställda vid GMB och även hela MKV har mer än full sysselsättning. Men det är mycket stimulerande att utbilda för framtidens kustförsvarsförband, där amfibiebataljonen, med sin stora rörlighet och bra eldkraft, är ett av många bra förband.

Vi hade möjlighet att visa upp brigaden vid en besöksdag i början av september med bra uppslutning av anhöriga och försvarsintresserade västkustbor.

Som framgår av min artikel är det inte någon vid GMB och MKV, som har kastat "yxan i sjön", utan vi ser med försiktig optimism på framtiden. Jag tror och hoppas att det även i det nya försvarsbeslutet finns marin närvaro i Göteborg.

Sigvard Oscarsson



## Årsmöte med vårmiddag

Den 26 april avhöll föreningen sitt årsmöte med efterföljande vårmiddag.

Förhandlingarna som ägde rum i Bohussalen leddes av föreningens vice ordförande Gustav Lundberg som vid sin sida hade sekreteraren Eva Werner. Mötet gick ganska fort då det inte fanns några kontroversiella frågor på dagordningen. De flesta väntade väl på den efterföljande middagen.

Från förhandlingarna kan nämnas:

- att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- att beslut fattades om att höja årsavgiften från 50 till 60 kronor.
- att Britt-Marie Karlsson valdes till klubbmästare. Ett lämpligt val eftersom Britt-Marie förestår officersmässen.
- att Kjell Sörquist valdes in i styrelsen efter Christer Norlander som av sagt sig omval.
- att följande var berättigade till veterannålar, för 20-årigt medlemskap;  
Gillis Agebrand, Gösta Andersson, Rolf Andersson, Ragnar Averius, Jan Blom, Per Carlsson, Vilgot Eriksson, Stefan Fougberg, Torsten Hallberg, Robert Henriksson, Bo Johannesson, Freddy Jörn, Stefan Kjellberg, Christer Norlander, Harry Nyström, Gösta Olin, Jens Olsson, Einar Stigevall och Holger Twedmark.  
Till de som inte var närvarande översänder sekreteraren nålarna.

I sitt avslutningsanförande inbjöd ordföranden till årsmötesmiddagen på officersmässen.

Där serverade den nyvalda klubbmästaren en utsökt köttträtt med diverse "måltidsdrycker".

Efter middagen bjöds det på kaffe och kaka och haren öppnades.

Att döma av sorlet i lokalen var det många uppskattade återseenden och många minnen som

ventilerades. Som vid alla sådana här sammankomster gavs en information om vad som händer vid KA 4.

Denna gång var det major Erik Niklasson, som tjänstgör vid brigadstaben, som redogjorde för verksamheten vid Göteborgs marinbrigad, f d KA 4.

På väg hem senare på kvällen kunde deltagarna tänka tillbaka på en trevlig kväll med god mat och många trevliga återseenden och till Er som inte var där vill jag säga att - "*Pröva nästa år. Om det är årsmötet som skrämmer så betänk att det bara är en formsak. Det är festen och kamraterna som betyder något!*"

Varför inte börja med Höstmiddagen den 16 november.

Vi ses då! hälsar

**Gunnar Hellekant**



## Höstmiddag



**Höstmiddag serveras på officersmässen torsdagen den 16 november, kl 1800.**

Anmälan senast 9/11 på telefon till  
Ewa Werner 031-69 20 67 eller  
Britt-Marie Karlsson 031-69 21 63

Muséet är öppet för intresserade 16/11 mellan kl 17 och 18.



# Göteborgs marinbrigad – GMB

Göteborgs marinbrigad (GMB) är en lokal produktionsledare under CMKV. GMB (=fd "KA 4") består av Stab, Skolbataljon, Grundutbildningsbataljon och ett Stabs/Underhållskompani. I detta nummer av tidningen presenteras Grundutbildningsbataljonen och delar av Marinens Sjukvårdsskolas verksamhet.

## Grundutbildningsbataljonen (GU-bat)

GU-bat ansvarar i huvudsak för utbildningen av värnpliktiga till MKV krigsorganisation. GU-bat är indelad i tre huvuddelar: Bataljonsstab, Stabs/Granatkastarkompani samt Minutläggningsdivisionen (Muldiv). Vid GU-bat tjänstgör för närvarande 55 yrkesofficerare samt en civil.



## Amfibieutbildning

Under 94/95 och 95/96 utbildar vi 5. amfibiebataljonen (Amfbat) vid GU-bat, ungefär halva styrkan utbildas vardera året. Utbildningen är det största produktionsuppdraget vid GMB på många år. Tillsammans med övriga värnpliktiga som utbildas vid GMB uppgår det totala antalet ineliggande 95/96 till mer än 1000 värnpliktiga.

## Minutläggningsdivisionen (Muldiv)

Vid Muldiv utbildar vi årligen 20-30 båtbesättningar för amfibieförband. Utbildningen ställer mycket höga krav på elevens förmåga att fatta snabba beslut utan att riskera säkerheten för den egna besättningen eller tredje man. Efter genomförd utbildning skall eleven kunna framföra båten i alla landets skärgårdsområden under såväl dager som mörker.

Utbildningen har de senaste åren anpassats mot bakgrund av en hårdnande hotbild från attackhelikoptrar, pansarvärns-robotförband och minor. En navigeringssimulator med möjlighet till både radar- och optisk navigering för upp till 16 elever samtidigt kommer att tas i drift inom kort. Härigenom höjs kvaliteten på utbildningen samtidigt som instruktörer och pengar frigörs till annan verksamhet.

## Utbildning av bevakningsbåtpluton

Vid Muldiv utbildas årligen också 1-2 besättningar för bevakningsbåtpluton. I år utnyttjas för första gången

## Omfattande planläggning

Förberedelserna har omfattat många budgetgenomgångar, trassliga värnpliktsbeställningar, omfattande materielbeställningar, ombyggnad av mobförråd, projektering av hamnens utbyggnad, omorganisation av GMB, stabsfältövningar, befälsutbildning, utökad samverkan med KAB 2 och mycket mera. Arbetet har sedan flera år påverkat verksamheten vid hela MKV. Alla inblandade har dock gripit sig an sina uppgifter med stor energi.

## Den gröna baskern

Det har verkligen inneburit en nytändning och en sporre att få vara med om nyuppsättningen av ett modernt förband. Årets amfibiesoldater kommer efter fullgjorda amfibieprov och utbildningskontroll att bära amfibiebataljonernas kännetecken, den gröna baskern.

5. amfibiebataljonen kommer att bli det elitförband som västkustens marina försvar kräver!

*Ulf Jedborg  
Stf chef, GU-bat*



den nyss levererade bevakningsbåten Trygg. Denna båttyp levereras på stor bredd inom hela kustartilleriet och ger en avsevärd effekthöjning av systemet. Båten utnyttjas för havs- och skärgårdsövervakning samt ubåtskydd.

## Sjötransporter, A-underhåll på fartyg och båtar

I avvaktan på en ny underhållsbyggnad bedrivs arbetet i mycket provisoriska och spartanska lokaler. För sjötransporter disponeras bl a nya Loke, Donsö och Eggskär. Vid behov utnyttjas även myndighetens övriga fartyg och båtar. Fartygsunderhållet genomförs inom den med MKU-hat V helt integrerade enheten Teknisk UnderhållsGrupp (TUHG), där man trots en besvärande miljö genomför ett professionellt arbete.

*Peter Lundstedt  
Chef Muldiv*



## Föreningens styrelse för 1995-1996

Ordf.	Sigvard Oscarsson	Omval
1: v ordf	Gusvar Lundberg	"
2: v ordf	Gösta Andersson	"
Sekr.	Ewa Werner	"
Skattmäst	Helmer Ternegren	"
Klubbmäst	Britt-Marie Karlsson	Nyval
Ledamot	Sven Einarsson	Omval
Ledamot	Fridolf Askerstad	Nyval
Adj led	Gunnar Hellekant	Omval
Suppleant	Birgitta Sandberg	"
Suppleant	Kjell Sörquist	Nyval

### Till festkommittén valdes:

Christer Norlander  
Gun Strandberg  
Ewa Werner

### Redaktör och ansvarig utgivare av KA-fyren:

Gunnar Hellekant

### Kontaktman vid MKV GMB:

Lars Leffler

### Till revisorer samt suppleant valdes:

Revisor	Kurt Schöneman	Omval
"	Eva Hugosson	Nyval
Rev suppl	Torild Gustavsson	Omval

### Valberedningen:

Sammank	Gustav Brännerud	Omval
	Georg Wockatz	"
	Leif Nyberg	"

### Museikommittén:

Museiföreståndare, utsedd av MKV

Olof Fryksjö  
Bitr förest Gustav Lundberg  
Fridolf Askerstad  
Tor Backlund  
Gustav Brännerud  
Sven Einarsson  
Robert Henriksson  
Kurt Schöneman  
Leif Nyberg  
Einar Stigevall  
Helmer Ternegren  
Georg Wockatz

## Födelsedagar

November -95 - Mars -96

### 80 år

Allan Freij	3/11
Hugo Schölling	10/12
Sigurd Schött	20/2

### 75 år

Bertil Norrman	7/10
Erik Knöös	26/10
Torsten Halldén	8/11
Sven-Olof Håkansson	25/11
Arthur Maths	28/11
Evert Bergdahl	28/11
Leif Engius	17/12
Holger Twedmark	22/1
Tor Backlund	28/1
Bengt Stridh	25/3
Stig Svanberg	25/3

### 65 år

Evert Wangler	24/10
Harry Nyström	15/3
Doris Heinmar	18/3
Stig Ljung	27/3
Ingvar Torefalk	31/3

### 60 år

John Gustavsson	23/10
Karl-Göran Danielsson	29/11
Göran Persson	22/12
Ingemar Lidman	9/2

### 50 år

Anders Uppström	2/10
Ulf Ahmljung	29/10
Sven Lydén	11/12
Douglas Dagh	14/1
Axel Wester	25/1
Rolf Andersson	27/1
Jan-Olof Mattiasson	4/3

*Grattis!*

## In Memoriam



Följande medlemmar har avlidit:

Jan Callerström	Stockholm
Carl-Axel Hallengren	Karlskrona
Arvid Karlsson	V Frölunda
Sven Nordh	Göteborg
Tage Sjögren	V Frölunda
Gören Wecke	Ingarö
Birger Ygge	Göteborg

*Vi lysar frid över deras minne!*

## "Marin profil"

Välkommen till Truppserviceförrådet,  
MKV där vi bl a säljer marinkläder  
och nyttoprylar.  
Öppet tisdagar kl 0730-1100, 1200-1500.



## Nya Medlemmar

Silva Andersson	V Frölunda
Siv Andersson	V Frölunda
Anders Axén	Kungälv
Jan O Blomquist	Hedemora
Stefan Brunander	V Frölunda
Oscar Dahlin	Skärholmen
Lennart Engström	V Frölunda
Topsy Erixon	V Frölunda
Ole F'son Frykman	Aneby
Doris Heinmar	V Frölunda
Karin Jansson	V Frölunda
Britt-Marie Karlsson	V Frölunda
Gustav Karlsson	Rödeby
Claes Kjellson	Vänernborg
Nils Löfgren	V Frölunda
Åke Palmgren	Alingsås
Lilly Rehn	Göteborg
Tommy Resman	Ytterby
Rossi Salvatore	Harestad
Jerker Strid	V Frölunda
Bengt Sundgren	Harestad
Dagmar Ternegren	V Frölunda
Lillie Twedmark	V Frölunda

## OBS!

Även om det i år kommit flera nya medlemmar till föreningen är det viktigt att alla hjälper till att värva ännu fler.

Alla kvinnor och män som på något sätt har eller har haft anknytning till KA 4 är välkomna!

Medlemsavgiften är Kr 60:- från och med 1996 och för det får man för en billig penning deltaga i föreningens fester, resor och andra sammankomster.

Anmälan om medlemsskap sker genom att avgiften sätts in på postgiro 45049-4.

*Ange adress och personnummer.*

**Hjärtligt välkomna i gänget!!**



## Kamratföreningens årliga resa

Fredagen den 26 augusti startade vi årets resa, denna gång för att gästa Vapenbröderna på KA 1.

Vi var 47 förväntansfulla som steg ombord på bussen vid KA 4. Stefan Kjellberg lotsade oss säkert från väst till öst och trots Gustav Lundbergs "diskreta" utrop att stanna för "pinkepaus" vid några tillfällen och ett lunchuppehåll vid Gyllene Uttern, var vi framme på avtalad tid, nästan.

Under bussfärden ledde Gösta Andersson allsången och Bengt Sänne fick oss att öva in några "bordsvisor". Dessa fick vi tyvärr inte tillfälle att framföra. Vi hoppas att få göra det vid resan till Gotland och KA 3 nästa år.

På KA 1 blev vi inkvarterade i 16-mannalögen (en ny upplevelse för oss kvinnor) och därefter var det dags att gå till mässen och träffa de andra KA-föreningarnas medlemmar.

Där var snacket snart i full gång. Då chefen för KA 1, Håkan Syrén, var förhindrad att närvara, vikarierade en tidigare chef, Bertil Kristensson, som myndighetens representant, och hälsade oss alla välkomna till KA 1 och årets sammankomst.

Efter frukost dag 2 åkte vi på en underbar båttur genom Stockholms skärgård, via Skurusundet och Saltsjöbaden och ut till Dalarö skans, proffsigt guidade av Vapenbrödernas vice ordförande Ulf Ressel och hans fru Ingegerd. Där serverades lunch i en unik miljö uppe under skansens tak.

Efter sightseeing på ön fortsatte färden till dagens resmål, Korsö.

Inkvartering i baracker med dubbelrum. Före nästa programpunkt fanns det tid för enskild rundvandring på ön som väckte många minnen till liv och nostalgin svämmade över.

På kvällen var det "bankett", vilken inleddes med drink på uppställningsplatsen och sedan serverades de 187 deltagarna en härlig måltid i matsalen. Dansmusiken svarade "Stene Bälgs Hot Six" för. Det är en orkester vars medlemmar är yrkesofficerare vid marinen. En väldigt trevlig kväll.

Fram på nattkröken, efter öl och varm korv när vi tyckte att det var dags att gå till sängs

skaldade Gustav Lundberg - "Nu går dom unga hem, nu går dom unga hem". Noteras kan att han var först av oss uppe på söndag morgon.

Efter ett fåtal timmar i sängen och frukost var det åter dags för en båttur, denna gång tillbaka till Rindö där lunchen stod dukad.

Stefan hade kört fram bussen och cirkeln började sluta sig. Efter kramar och vinkar till de andra KA-kamraterna satte vi oss nöjda och glada i bussen.

Vi kan summera en fantastisk utfärd, jättevänliga kamrater och ett otroligt fint arrangemang i Stockholm.

En speciell eloge vill jag lämna till Kent Ove Ahlberg och hans medhjälpare som skötte allt, överallt. Det var väl bara på Dalarö dom inte var med. Och nu några bildbevis som visar hur roligt vi haft. Se omstående sida.

**PS. För Er som inte var med! - Anmäl Er i tid till nästa resa för platserna kommer garanterat att gå åt fort. DS.**

Birgitta "Gitten" Sörquist









## Min första tid på KA 4

av Stig Svanberg

Kungliga Älvsborgs Kustartilleriregemente, KA 4, invigdes den 1/10 1942. Personalen överfördes från andra KA-förband.

Själv tillhörde jag KA 3 sedan 1/11 1940. Vi läste på ordertavlan att blivande KA 4 behövde folk. Intresseanmälan tecknades på lista. Många anmälde sig men få kom dit.

Vår årsklass hade påbörjat furirskolan och vi tänkte att skolan skulle komma att fortsätta i Göteborg. Det blev inte så. Vi fick stanna kvar i Fårösund och läsa färdigt teoridelen.

En kväll kom kompaniadjutanten Valdemar Strömqvist in i logementet och meddelade att alla som skulle överföras till KA 4 skulle bo kvar på KA 3 över vintern och erhålla traktement.

Den teoretiska delen av furirskolan var avklarad den 1 april 1943. Då packade vi "torpet" i sjösäckarna för att resa till Göteborg.

Vi hade order att ta oss till Kåringberget med spårvagn och därefter marsch till Hinsholmshöjden, där det fanns baracker för "kanonbatteriet".

Vi var tre elever från KA 3 samt sju korpralskoleelever från KA 2. Alla vi var luftvärnare.

Övriga kamrater från KA 3 var akan- och kulspårutbildade och de beordrades till Kånsö för fortsatt luftvärnsutbildning. Dessutom fanns "sjötransportare" som hamnade på Björkö Bo-vik.

Vi blev mottagna av vår kompanichef, löjtnanten Bengt Hamne och sergeanten Einar Isidor Herrlin.

Inkvartering skedde i en barack i närheten av två 7,5 centimeters luftvärns pjäser. Vi var elever och ingick inte i beredskapsbemanningen.

I materiel som vi förfogade över var bland annat två luftvärns pjäser av äldre modell, eldledningsinstrument typ Gamma, årsmodell 36, alltså tämligen modernt, en tremeters inbasmätare och en strålkastare m/37.

Herrlins starka sida var mättekniken, så vi fick lära oss mycket av den varan.

Furirskolan skulle fortgå fram till hösten. Einar Herrlin var mycket hetlevrad av sig. Gud nåde den som inte kunde läxan. Det kunde vara artilleriregimentet, strålkastarregimentet eller närförsvaretjänsten. Det gällde både korprals- och furirskoleelever.

När vi hade roddtjänst i hamnen var det nära att han hoppat i vattnet av ilska. Detta gjorde att många elever inte höll takten eller lät bli att skevra med årorna. Einar Herrlin blev argare och argare. Själv var jag båtstyrare och fick hjälpa Einar så att eleverna skötte sig.

Men vår Einar var allt en reko kille. I grund och botten var han väldigt snäll.

Vi skulle ut och segla med en 10-huggare. Detta fick vi inte lov till eftersom inga båtar fick vistas ute på havet under beredskapsåren 1939-1945.

När vi hade roddtjänst fick vi inte vara längre ut från forthamnen än 100 meter. Om vi bröt mot bestämmelserna blev vi tagna av sjövakten och förpassades med bogsering i land. Därefter rapport till kompaniet.

Men Einar Herrlin ordnade så att vi fick segla ute vid Kånsö. Vi åkte dit med en mindre fiskebåt kallad "Bröderna". Under resan stuvades vi ner under däck och fick inte titta ut. Ingen skulle se hur försvaret var ordnat i skärgården med bomstängsel med mera. Även passagerarbåtarna hade mörka glas. Bomstängslet öppnades av sjövakten med motorbåt.

Längre ut fanns det också väl synliga artilleriställningar och barackläger på nästan varje ö. Det var klart att vi underbefäl inte fick se hur försvaret var ordnat.

Framkomna till Kånsö togs vi emot av en mycket sträng furir vid namn Grund.

Först lärde han oss seglens alla lik, skot och annat tågvirke. Därefter hissades segel och så bar det av mot Stårholmen. Där var det slut. En snabb båt med uniformerad personal ur sjövakten uppenbarade sig.

Vi tyckte synd om furiren Grund när officerarna skällde ut honom. Bogsering till Kånsö och sedan rapport.

Nej, man fick inte göra vad man ville under krigsperioden.



Furir- och korporalskolan fortsatte på Hinsholms-  
höjden och i terrängen däromkring.

På KA 4 kasernområde hade man nu byggt  
kasern A1 och A2 och Multidivisionens kasern i  
baracken mot hamnen. Inget folk hade flyttat in  
ännu. Köket och matsalen var inte påbörjad. På  
den ängen var tältförläggning ordnad.

Övrig mark var potatisodling. Mellan nuvarande  
kasernerna E och F fanns en handelsträdgård  
med fyra stora växthus.

KA 4 hamn var i bruk för inhyrda fiskebåtar av  
mindre format. Kök och matsal fanns nere i  
hamnen i ett före detta oljeförråd efter  
Bratts bensin och oljebolag som varit tidigare  
ägare. Alfakök för armépersonal, ytterstyrkan,  
var ordnat i barack i själva fortgraven i Oscar II  
fort. Personalen på Hinsholmshöjden fick äta  
där. Bostäder för ytterstyrkan var ordnat i ba-  
racker i fortbacken.

Vid ett tillfälle skulle vår skola skjuta kpist  
m/39, typ Suomi, en föregångare till kpist m/45  
och kulsprutegevär, KG. Det var långt till skjut-  
banan som låg i Högsbo.

Först marsch till spårvagnen bärande vapen och  
ammunition. Dessutom bar vi med den personli-  
ga beväpningen, gevär m/38 med remtyg. Spår-  
vagn till Mariaplan, väntan och byte till vagn till  
Högsbo station. Därpå marsch till Högsbo civila  
skjutbana.

Två timmar dit och två timmar hem. Detta  
upprepades flera gånger. Vid ett tillfälle sa  
Einar Herrlin. *"Nu ändrar vi på det här. Jag  
har rekat en bra skjutplats inom kasernområ-  
det". "Skjutplats där".* Herrlin pekar på höjden  
där motorverkstaden ligger idag. *"Målet skall  
vara tavlor uppställda vid den nedrivna ladan  
där".* Denna gång pekar han på kullen där  
kanslihuset är byggt. Händelsen ägde rum 1943  
och kanslihuset invigdes 1945.

Bakom ladan gick en väg som nyttjats av de  
människor som bott i gårdar och villor på om-  
rådet. Alla dessa hus stod nu tomma.

Poster utrustade med en fälttelefon utplacerades  
på varje sida om måltavlorna. Skjutningen ge-  
nomfördes och allt gick bra.

Ja, så gick det till när vi sköt skarpt med KG  
inom kasernområdet. Även om det bara var  
potatisåker där vi sköt, tror jag inte att det var  
så välbetänkt eller tillåtet.

Sedermere förlades dessa övningar till Hjuvik.

Skoltiden var så småningom slut och vi elever  
kastades snabbt in i den kusliga verkligheten  
som beredskapen utgjorde men till detta vill jag  
återkomma i nästa nummer.









## Gåvor till föreningen

Gillis Agebrand  
Rolf Allström  
Lars Ahlström  
Arvid Andersson  
Georg Andersson  
Eric Bergh  
Bo Björheden  
Eric Blomberg  
Inge Davidsson  
Gunnar Ekstam  
Hugo Eriksson  
Gunnel Ernflykt  
Leif Fréden  
Allan Freij  
Knut Hamilton  
Leif Havås  
Carl Gustav Hogedahl  
Artur Holmqvist  
Ingvar Ingelshed  
Ingvar Johansson  
Egil Jonsson  
Freddie Jörn  
Roland Kjellberg  
Göran Larsson  
Sverre Larsson  
Harry Ledén  
Karl-Erik Nylén  
Harry Nyström  
Ingrid Olsson  
Carl Pettersson  
Erik Rydén  
Sigurd Schött  
Bengt Silander  
Harry Sundberg  
Lennart Svensson  
Peder Ugglå  
Evert Wangler  
Ove Warnström  
Henry Wassén  
Jack Wibring  
Sven Vilg

Då dessa gåvor betyder mycket för föreningens verksamhet vill styrelsen framföra ett **Stort tack!**



## Rätt skall vara rätt

### Till Redaktionen för KA-fyren

I det nummer av KA-fyren som jag just fått i min hand, finner jag ett avsnitt som heter - Visor vid middagsbordet -.

Det börjar: "Någon gång på 40-talet satte sig den unge KA-officeren Nils Skånberg ner och skrev en snapsvisa som visade sig bli en fullträff och som sedan dess har sjungits på varenda KAmäss". Detta är emellertid inte riktigt sant och eftersom jag hört denna utsago tidigare, så finner jag det lämpligt att en gång för alla låra sanningen komma fram.

Denna snapsvisa tillkom innan Nisse Skånberg, salig i åminnelse, hade enrullerats i Kustartilleriet. Den tillkom i själva verket i början av 30-talet. Saken var den, att KA 2 på Vallgatan i Karlskrona saknade en officersmäss men hade ett par samlingsrum, en ordersal och ett kök.

Vi ungarlar intog våra måltider på Sjöofficersmässen och betalade medlemskap och mässavgifter till Sjöofficerssällskapet. Månadsavgiften uppgick till 72 kronor per månad för lunch och middag. Emellertid fick vi yngre subalternofficerare en ide, att vi ville anordna en maskeradbal i dessa samlingsrum och vi fick också tillåtelse till detta av regementschefen Överste Malmberg.

Medan vi höll på med förberedelserna bestämde vi att vi skulle klä ut oss till musketörer. Arne Widner och jag som båda hade Benatskys musik i öronen gick tillsammans i korridoren och ordersalen och diktade ihop orden till denna visa som gjorde stor succe vid den måltid som inledde maskeradbalen.

Jag tycker att sanningen skall fram och kan för övrigt meddela att jag och ett par kamrater en gång hörde den sjungas i Grand Hotells vinterträdgård i Stockholm.

Med många hälsningar och lycka till i Kamratföreningen.

### Henrik Lange

f. Glt i Amiralitetet  
samt Hedersledamot i Kamratföreningen vid KA  
4.



## Korsordet 2/95

### Vågrätt:

1. Oral riskfaktor
15. Skurk
16. Bokföringsterm
17. Skuld
18. Stadsdel i Köpenhamn
19. Demimonder
21. Förenade stater
22. Uppbringades
24. Hade en ömtålig fot
25. Gruvligt brott
26. Ungrare
28. Big boss i sydstaterna
29. Graverar
32. Handtag
33. Lågland
34. Stiger i takt med kravet om upplysning
36. Fluidium
39. Kan man gå på
40. Se 61 våg
41. Forsete
42. Klot
44. Anställer
48. Humus blir sådan
49. Inbringar
51. Där förvaras kanske punschen på picknicken
52. Louis de ....., statsman
53. Kan både ympa och okulera
56. Kanske gjord i empirestil
58. Resterande rest
61. Se 40 våg.
62. Amerikansk fackförening
63. Tadlar
65. Vänsterriktad åskådning
68. Yttre
69. Enahanda vardagsjobb
70. Typisk vetonegation från kalla krigets dagar
71. Händelseförlopp
72. &
73. Havsdjupens och vishetens gud
74. Amarin
76. Strömmar
77. Högtidligt tal

### Lodrätt:

1. Enstöringar
2. Utför pantomin
3. Anpassningstillbehör
4. Ingår i brottssyndikat
5. Frotterade
6. Fördelar och förmåner
7. Ny
8. Inte kända för mannamod
9. Eskulapen
10. Begränsad aviatik
11. Japanskt skådespel
12. Ovänskap
13. Ett gott sådant stärker krediten
14. Länkrörelser
20. Betungande
23. Omgjordar Österns länder
27. Krigsgud
30. Lagades
31. Där stod slaget vid Jutland 1916
35. Säkerhet vid penningtransaktion
37. Himlavalv
38. Med invecklat geometriskt mönster
42. Inte bara nål och tråd
43. Konung
45. Var småaktig
46. Margariningrediens
47. Bouquet
50. Festblåsa
54. Förebild
55. Verksamhet utan allvarlig bakgrund
56. Skumrask
57. Slingerväxter
58. Parabol
59. Del i tåget
60. God simmare förr
64. Datoriserad telefonväxel
66. Åter
67. Internationell enhet
71. Utbredd sjukdom fordom
75. Dagsranson

Konstruktör Sven Einarsson







Lösningarna insändes före den 1/12 1995 under adress:

KA-fyren, Redaktionen, c/o Muséet, Box 5155, 426 05 Västra Frölunda

Vinnare 1/95:

Av sju inkomna svar har följande pristagare lösts

1:a pris - Jack Wibring

2:a pris - Lars Ahlström

3:e pris - Birgit Samuelsson

Som pris utdelas i fortsättningen penninglotter.

Vinnarna har erhållit sina priser.

Stort TACK för Er medverkan!





---

**KUSTARTILLERIETS KAMRATFÖRENING  
GÖTEBORG**