

Nr 1 1976



1936 - JUBILEUMSNUMMER - 1976



Bilden visar äldre kustartillerister (se särskild artikel om GAMMALT OCH NYTT) på sidan 14.

Organ för
KUSTARTILLERIETS KAMRATFÖRENING
GÖTEBORG

KUSTARTILLERIETS KAMRATFÖRENING

Ordförande	Överste Kjell Werner
1:a v. ordförande	Överstelöjtnant Claes Sprakarn
2:a v. ordförande	Brandförman Hugo Lind
Sekreterare	Kapten Georg Gustavsson
Skattmästare	Kapten Lennart Magnusson
Klubbmästare	Disponent Roland Kjellberg
Ledamot	Handlande Bengt Svensson
Suppleanter	Kapten Gustav Odkrantz
	Försäljningsinsp. Yngve Gedda
	Kapten Allan Freij
	Fanjunkare Kaj Ek

REDAKTION

Redaktör och ansvarig utgivare
Kapten Bo Björheden
Biträdande redaktör
Major Nils-Erik Björkered
Annonsredaktör
Kapten Helmer Ternegren

Redaktionens adress och tel.
KA 4. Fack. 421 05 V Frölunda
031/29 20 80
Postgironummer
4 50 49-4

Arsavgiften i Kamratföreningen 10:— kr

ATT VARA REDAKTÖR...

Alla människor (utom redaktörerna själva) vet som bekant hur en tidning ska redigeras.

Om man tar in skämtbitar, säger folk: O, så larvigt!

Om man inte tar in skämtbitar, säger folk: En sån tråkig tidning!

Om man tar in bilder, säger folk: Vi vill inte ha något album!

Om man inte tar in bilder, heter det: En sån tråkig tidning, bara text!

Om man tar in klipp ur andra tidningar, säger folk: De är för lata för att hitta på något själval!

Om man inte tar in några klipp, heter det att man bara vill se sina egna uttåg i tryck!

Om man refuserar insändare, är man feg och begriper ingenting.

Om man tar in insändare, är man feg och begriper ingenting.

Säkert säger du nu, att det här är knyckat ur en annan tidning, och det är det också!

Redaktören har ordet

BÄSTE LÄSARE!

Våren betyder en mängd olika saker för olika individer. För redaktören på KA-fyren är det den särskilda tid, då han jagar alla presumtiva bidragsgivare till vår tidning, det kan gälla artikelbidrag, annonser eller annan medverkan. Det blir vanligen en mycket bråd tid både för redaktören och för alla som försöker hinna undan när de märker att det börjar brännas. Man känner som redaktör en viss oro för om materialet skall räcka, om det har rätt utformning o s v.

I år då kamratföreningen firar 40-årsjubileum är det en särskild glädje för redaktionen att kunna presentera ett nytt nummer. Stort tack till alla bidragsgivare, som har möjliggjort detta.

Till sist åter en vädjan till alla kamratföreningens medlemmar — vi på redaktionen vill gärna ha ditt lilla bidrag i form av skriptum, foton, minneslappar o s v — genom dina bidrag säkerställs tidningens framtida utgivning.

BJÖ

I DETTA NUMMER

	sid.
Ordföranden	Kjell Werner 3
Kungl. Älvsborgs Kustartilleri- regemente och dess föregångare	Georg Wockatz 6
Idrottsaktuellt	Bo Björheden
Skytte	Bror Åke Larsson 9
Kamratföreningen 1936-1976	10
Gammalt och nytt: Gammalt	Bo Björheden 12
Nytt	Bo Björheden 14
	Per Hörberg 17
Marsträffen	22
Föreningsaktuellt	23



Bo Björheden
KA fyrens redaktör.

AMIGO 23 och 27

På Öckerö, i Göteborgs norra skärgård, finns ett segelbåtsvarv, det s.k. AMIGOVARVET, som drivs av en f.d. kustartillerist, Arne Arksund. Dennes närmaste medhjälpare är f.d. förvaltaren Uno Djensjö, KA4.

Båtarna är långkölade och 7/8-riggade samt ritade av Arne Arksunds far, Carl Andersson i Nötesund, bl.a. känd för de s.k. Vindöbåtarna. Varvet i Nötesund drivs numera av brodern till Arne, Karl-Erik Andersson, också en gång i tiden värnpliktig kustartillerist vid KA4.

Båtarna är slutsålda för denna säsong, men kustartillerister, nuvarande och tidigare, är alltid välkomna att titta och diskutera för framtiden.

Arne Arksunds Båtbyggeri

KAMRATER!

KA 4:s ärtor och fläsk äter Ni på kamratträffarna,
men maten till övriga dagar inhandlar Ni bäst på

LAGERKÖP

Välkomna till **S:t Sigfridsgatan 72** Bra parkering

FÖRSVARETS



MOTORKLUBB

verkar för

ökad kunskap i trafikfrågor

ökad trafiksäkerhet

ekonomiska intressen

rådgivning, rabatter, lånekassa m.m.

För medlemskap sök kontakt med

Avd. 80 - KA 4

Styrelsen

KUNGL. ÄLVSBORGS KUSTARTILLERIREGEMENTE och dess föregångare

SAMMANSTÄLLT av *Goerg Wockatz och Bo Björheden.*
Källor: *Kungl Kustartilleriet 1902-1952*
KA 4 regementsarkiv.
GbK Fotoarkiv.



KA 4 kanslihus idag.

ÄLVSBORGS FÄSTNING — GÖTEBORGS KUSTARTILLERIFÖRSVAR MED DÅR FÖR- LAGDA TRUPPFÖRBAND AV KUSTARTILLERIEI

Under danska kriget 1643-45 hade befästningsarbeten utförts på Kyrkogårdsholmen. År 1653 påbörjades en bastionsfästning på holmen enligt **Wärnschiöldhs** plan och 1661 beslöt **Karl X Gustav**, att Älvsborgs slottsnamn "här efter warder deriveret in oppå Kyrckiogårdzhällmen, så att dhen efter detta warder kalladh Nye Elfsborg."

I samband med indragning av flottans depå i Göteborg 1869 hade Kungl Maj:t "funnit gott att, då erforderligt utrymme saknas i nuvarande fängelselokaler, i nåder medgiva, att Nya Varvet må tills vidare få användas för avhjälpande av detta behov", dock på villkor "att, därest behov av de upplåtna lägenheterna eller någon del därav för sjöförsvaret framdeles uppstår, desamma då

Nya Älvsborg kvarstår i den gestaltning den fick i slutet av 1600-talet och utgör ett ståtligt monument över äldre tiders kustfästningsbyggnadskonst. Särskilt må här nämnas den vackra kyrkan, ritad av **Jean de la Vallée**, inrymd i det 1678 byggda tornet. Omfattande konserveringsarbeten har utförts i olika etapper.

skola, efter ett års uppsägning, av fångvårdsstyrelsen återlämnas."

Nu befanns enligt kustartillerikommittén, att det s k Nya Varvet hade "förutsättningar att i särdeles hög grad lämpa sig såsom förlägningsplats för personal och materiel", avsedda för "fortet Älvsborg". Fångvårdsstyrelsen stredade emellertid emot, och en kompromiss gjordes. Området

delades ursprungligen mellan sjöförsvaret och fångvården, så att sjöförsvaret i huvudsak fick hamnområdet samt området väster om nedfartsvägen från Södra kasernen, medan fångvården fick behålla fängelseområdet samt erforderliga bostadsutrymmen.

Därmed kunde Älvsborgs kustartilleridetachment förläggas här 1902. Den tvångsarbetsinrättning (spinnhus), som varit förlagd i "Ankarhuset", f d chefshuset från 1805, utrymdes. Här ordnades expeditiionslokaler, officersmäss och förläggning för officersfamiljer. I andra äldre hus, såsom Almska huset, byggt på 1770-talet och f d bageriet från 1814, inkvarterades underofficersfamiljer. Almska huset disponeras alljämt till bostad för kustartilleriet. Hiertas hus, som daterar sig från 1790-talet, blev manskapsförläggning under detachmentets första tid, senare kök och matsal samt därefter skollokal till 1917. Manskapsförläggning anordnades också i det s k Grotthuset, en gammal byggnad, som varit både lusthus, musikpaviljong och likbod, samt sedermera rivits omkring 1918.

Behov för kustartilleriet av ökat utrymme på platsen förelåg. Fångvården nögdades därför successivt utrymma Nya Varvet, och avträdde slutligen återstående delar 1907, sedan centralfängelset på Härlanda blivit färdigt.

Ökad frihet för bebyggelsens förnyande och komplettering uppstod i samma mån som fångvården drog sig tillbaka. En ny kasern byggdes på västra kanslihuslängans grund, och här förlades 12. AK vid dess ditflyttning 1906. 4. MK förlades vid sin förläggning å Nya Varvet 1911 till en början i östra längan. En ny köks- och matsalbyggnad uppfördes 1910. Stängsel från fångtiden revs för att få en fri kaserngård. Men ännu in på 1910-talet vidlådde en del byggnader i kasernkomplexet fängelseprägel genom små gluggar till fönster med tjocka järngaller.

Virginska huset, byggt omkring 1815, blev boställe åt kommandanten till mitten av 1930-talet, då det övertogs av marindistriktschefen, och kommandanten fick bostad i Ankarhuset.

Då detachmentet 1915 blev **Kungl Älvsborgs kustartillerikår**, uppstod vissa ytterligare lokalbehov, vilka än mer accentuerades genom upprättandet 1917 av Göteborgs örlogsdepå. För örlogsdepån tillkom gymnastiklokaler och exercishus, markententeri, proviantförrådsbyggnad m m samt inreddes nya skollokal och mässar. Depåns manskapsförläggning blev anordnade i östra längan, och kustartilleriets minörkompani flyttades till kanslihusets västra flygel. Markententeri hade förut från 1906 varit förlagt till Oscar II:s hem för kustartillerister (nu byggnad 20, verkstad m m), som med nådigt tillstånd fått sitt

namn i samband med Konung Oscar II:s besök där samma år.

KA 3 i Göteborg 1915-26.



Ny officersmäss inreddes omkring 1917 i "Norra kasernen", en gammal vacker byggnad från 1800-talets början, som tjänat åtskilliga ändamål och bl a varit vårdshus ("Nobis"). Den öppna marmorspisen flyttades dit från officersmässen i Ankarhuset. Större delen av inredningen bekostades av officerskassan. Lokalerna används nu som sjöofficersmäss.

Sedan 1913 års riksdag därtill anslagit medel, infördes vattenledning med tryckcistern å Telegrafberget samt elektrisk belysning med elkraft från Göteborg å Nya Varvet, färdigt resp 1914 och 1915.

Idrottsplats anlades på Nya Varvet dels med bidrag av statsmedel, dels och huvudsakligen med på privat väg anskaffade medel. Den blev färdig 1923.

Vid konung **Albert I:s** ankomst och avresa från Göteborg i anslutning till beivrandet av dåvarande kronprins **Leopolds** bröllop med prinsessan **Astrid** den 4/11 1926 sköts från Älvsborgs fästning salut. Detta blev samtidigt KA 3 avskedssalut och den sista salut som givits av Älvsborgs fästning. Den 1/11 samma år hade fästningen då redan lagts i materielreserv.

Eldsvåda härjade på aftonen den 18/6 1919 kanslihuset, varvid skador anställdes i kommandants-, kår- och depåexpeditionernas lokaler samt gudstjänstlokalen, varjämte kaserninventarier och gevärsförrådet förstördes. Tornet och vindsvåningen avbrann. Nytt torn uppfördes.

Då 1926 fästningen upplagts och kustartillerikåren indragits, överfördes under 1930-talets förra del flertalet byggnader, kaserner m m å Nya Varvet successivt till örlogsdepån, varpå 1937 mark och återstående byggnader ställdes under marindistriktsförvaltningen.

Då det 1939 nyupprättade Älvsborgs kustartilleri-detachement förlades till Nya Varvet, disponerade kustartilleriet ursprungligen inga utrymmen för förläggning. Expeditioner inhystes till en början bl a provisoriskt dels på Nya Varvet, dels i privata byggnader på Kåringberget. Förläggningslokaler anordnades i en äldre folkskola vid Karl Johansgatan och i nödhjälpsbostäder nedanför Sandarna ("Negerbyn"), i Oskar II:s fort samt i inom fortområdet uppförda baracker och andra särskilt inredda byggnader.

Det nya kasernetablissementer på Kåringberget för Kungl Älvsborgs kustartilleriregemente blev etappvis färdigt. Kanslihuset togs i anspråk 1944, två kaserner och matsal 1945 o s v samt stod 1948 färdigt i nuvarande skick. Kustartilleriförsvarenschefen disponerar emellertid alltjämt tjänstebostad i Ankarhuset.



KA 3 lämnas av till kommandanten i Älvsborgs fästning någong gång 1924.

KA 4 1943 - 1948



Älvsborgs Kustartilleriregemente - KA 4 är idag organiserat enligt nedan.

Regementestaben är organiserad enligt nedan.



Haders och BefSIS utgör mot bataljon svarande avdelningar.

2. batt, Muldiv, InatrS, MSjukvS och Kasbatt utgör mot kompani svarande avdelningar.

VI HAR TRYCKT DENNA TIDNING

Vi trycker allt mellan visitkort
och böcker till låga priser

SKOLTJÄNST FÖRLAG

Järnbrottsgratan 27, tel. 41 49 09

Laboratorieschefen till extatisk forskare:
"OK. Du har alltså fått fram liv i ett provrör. Men vad vi vill ha är ett effektivt enzymtättmedel.

IDROTTSAKTUELLT KA 4



Idrottsofficeren på KA 4, Bror Ake Larsson, anmäler i denna artikel aktuella idrottsändelser och manar till kamp för den goda konditionen.

TÄVLINGSIDROTT

Vid större tävlingar är målsättningen att nå ett så bra lagresultat som möjligt. Detta kräver tid för träning. Det gäller att finna lämpliga tider, där tjänsten drabbas minst.

Vid marinens mästerskapstävlingar tävlas om "Guldskölden". Segrare sammanlagt i alla tävlingarna utnämns till "Bästa marina idrottsenhet". KA 4 lyckades förra året vinna tävlingen för tredje året i följd. Bland många bra insatser kan nämnas handbollslaget, som under Nils-Benny



Petterssons ledning vann mästerskapet. Vann gjorde också seglarna, som även svarade för prestationen att bli världsmästare. Besättning Lt Torbjörn Cederqvist, Fk Ulf Grahn och Fj Benny Carlsson.

BEFÄLSIDROTT

I likhet med CM anser vi denna verksamhet vara mycket viktig. "All personal skall regelbundet utöva fysisk träning" står det i CM bestämmelser. I verkligheten är det inte så. Många faktorer spelar in. Befälsbrist, sjukdom och hög arbetsbelastning är skäl som måste godtas. Det finns dock befäl, som inte deltar i fysisk träning trots att många tillfällen ges.

Om vi skall nå CM målsättning enligt ovan måste det ske en kraftig uppräckning. Det gäller först och främst att få så många som möjligt positiva till fysisk träning. Personlig påverkan från chefer, idrottsledare och kamrater ger den bästa effekten. Någon period under utbildningsåret bör det vid varje skola (motsv) kunna anslås särskild tid till träning. Den enskilde får då tillfälle att känna att han mår bättre, känner sig friskare och starkare

av regelbunden fysisk träning. Det uppstår ett behov av träning, vilket gör det lättare att finna tid till träning. Under våren startas en motionskampanj kallad "Befäl i TRIM". Det finns många grenar att välja på och tidpunkten är valfri. Registreringen är enkel och fina priser väntar.

FYSISK TRÄNING FÖR VPL

Det startas optimistiskt i överkant och skador uppstår. Träningen blir enformig och olusten sprider sig. Sjukmönstring i samband med fysisk träning blir allt vanligare. Vid utryckningen är konditionen densamma som vid inryckningen. Detta mönster förekommer alltför ofta i utbildningen. Med rätt utförd träning kan det militära här rätta till vad skolorna försunnat. Effektiv träning före 25-årsåldern ger bestående värden för hela livet.

Vi på idrottsdetaljen har besökt varje nyinryckt pluton under pågående utbildningsår och bl a framhållit träningsens betydelse för den enskilde. Mycket goda resultat har uppnåtts under 1. kursen. I början av utbildningsåret utgavs "Handbok fysisk träning", som bl a innehåller detaljerade träningsprogram för varje kurs. Ovan relaterade åtgärder får emellertid ringa effekt om inte skolchefer (motsv) och truppbefäl kan ge tid och resurser till effektiv träning.

IDROTT PÅ FRITID

Verksamheten drivs i KA 4 IF regi, med stöd från myndigheten. Regimentets idrottsledare är sekreterare i idrottsföreningen och blir därmed den som får administrera verksamheten. Turneringar i handboll, volleyboll, badminton och bordtennis anordnas. Av anslutningen att döma är verksamheten väl motiverad. Squash är en sport som blivit mycket populär bland ungdomen. Genom markententeriets försorg säljer idrottsföreningen 2.000 biljetter till Frölunda Squashhall årligen.

ÄNTLIGEN IDROTTSHELL PÅ KA 4!

Efter 30 års väntan är nu idrottshallen under uppförande. Tyvärr kommer den inte att ge

SKYTTE

Torsdagen den 11 mars 1976 genomfördes vinterfältskjutning tillika tävling om **GENERALKONSUL P. GUSTAF ÅGRENS VANDRINGSPRIS**. Fältskjutningen, som är en tävling mellan befälskårerna på KA 4 genomfördes i terrängen vid Sisjön.

Vandringspriset är skänkt av generalkonsul P Gustaf Ågren 6/5 1974 till Kungl Älvsborgs kustartilleriregemente, som tack för det stöd Göteborgs och Bohusläns Skytteförbund vid olika tillfällen fått åtnjuta av regementet. Donators önskan är att priset skall sporra till ökat skytteintresse.



Generalkonsul P. Gustaf Ågren
Tävlingens instiftare

Mål, skjutställning, avstånd och antal skott			
Stn 1 Knästående	1/3 85 m, hund	10 skott	
	front 45 m		
Stn 2 Liggande	B 65 140 m,	12 skott	
	huvud 55 m		
Stn 3 Stående	1/1 miniatyr	8 skott	
	42 m		

IDROTTSAKTUELLT

utrymme för styrketräning som vi hoppats. Alla ansträngningar som gjorts i frågan har varit förgäves. Hallens tillkomst är ändå ett stort framsteg för regementets idrott. Fobef och UKA 4



har här lyckats med något som tidigare chefer av olika anledningar ej lyckats med.

Vi på "Idrotten" tar oss friheten att på alla idrottsutövaras vägnar framföra vårt tack till alla de, som bidragit till att hallen äntligen kommit till stånd.



Inskjutning.



Från skjutstation 3.



Från skjutstation 1.

Vinterfältskjutning 1976-03-11

Plac	Grad	Namn	Poäng
1.	Mj	Hansson J-E	28
2.	Kn	Askerstad	28
3.	Fj	Tholander	28
4.	Kn	Olsson OAM	28
5.	Kn	Heinmar	27
6.	Kn	Kallin	27
7.	Öfu	Blidberg	26
8.	Kn	Germundsson	26
9.	Öfu	Wahlberg	25
10.	Kn	Gustavsson G	24
11.	Fk	Hamré	24
12.	Fk	Jonasson	24
13.	Fj	Adielsson	24
14.	Kn	Jansson	24
15.	Kn	Hellekant	23
16.	Mj	Torefalk	22
17.	Fj	Kaaling	22
18.	Ming	Fredriksson	22
19.	Kn	Svanbo	22
20.	Kn	Björheden	22
21.	Kn	Berg	22
22.	Mj	Byrlind	21
23.	Kn	Ohlin	21
24.	Mj	Björkered	21
25.	Kn	Kristiansson	21



Resultatmarkering.

FYND!

Andra Världskriget i bild

6 delar inb.
Förr 660:-

Nu 300:-

Arméernas Världshistoria

4 delar. Praktverk rikt ill.

Pris: klotband förr 659:- Nu 299:-

½fr.band förr 780:- Nu 399:-

Kom in eller posta Er beställning.

Liv. tid 14 dagar. Erb. gäller t.o.m. 31/5

WETTERGRENS
BOKHANDEL AB

 FRIEDRICHSTRASSE
 BOX 99
 401 21 N. FRANKFURT
 TEL. 069 25 08 00

Lagtavlan		Medelträff
1.	Regofficerskåren	17,6
2.	Kompofficerskåren	16,9
3.	Plutofficerskåren	16,2

- Har ni gjort något åt förkylningen?
- Jädä, jag har druckit ur en halv flaska konjak.
- Ni tror väl inte att det hjälper?
- Men snälla doktorn, jag hade inte mer hemma.

KAMRATFÖRENINGEN 1936-'76

Kamratföreningsfakta 1936-1976
sammanställda av BO BJÖRHEDEN

Det var så det började:

Nedanstående tidningsreportage från 1936 återger föreningens start.

Drillen sitter i kustartilleristerna



Kustartilleristerna i Göteborg konstituerade i går sin kamratförening. Bilden visar veteranerna under sammanträdet på Gamle Port, där major Eriksson skötte ordförandeklubban.

Att arbeta för gott kamratskap mellan före detta och nuvarande kustartillerister vid KA III, att värna om minnen och skydda Älvsborgs fästning mot förfall, det är i korthet programmet för den kamratförening, som i går konstituerades vid ett sammanträde på Restaurang Gamle Port. Närmare hundralet kustartillerister av alla åldrar hade infunnit sig till mötet, och fästningskommendanten, major Folke Eriksson, var både glad och överraskad över det stora intresse, som hans mannar visade kamratföreningstanken.

Det dröjde heller icke länge innan den tanke, som initiativtagarna till sammanträdet hyst, var förverkligad. Major Eriksson — som fungerade som ordförande — behövde bara fråga en gång om man ville bilda en kamratförening och på den frågan fick han ett så enstämmigt ja till svar, att man icke kunde ta miste på meningen.

Och sedan gick det hela snabbt, korrekt och militäriskt. Drillen från forna dagar satt i — inga onödiga ord och fraser, rakt på sak sade var och en av de närvarande sin mening om stadgar, märke, föreningsavgift m m. På mindre än 45 minuter hade man bildat förening, fastställt års- och inträdesavgift till sammanlagt 2 kr, valt interimstyrelse och genomgått stadgeförslagen

punkt för punkt. Ja, man hade till och med hunnit besluta om medlemsmärke, vilket på major Erikssons förslag kommer att bli en liten nål med Älvsborgs fästning i emblemet.

Till interimstyrelse, vars uppgift i första hand är att fullständigt utarbeta stadgarna, valdes major Eriksson, flaggjunkare Winblad, arkitekt Berglund, sergeunt Tvedmark samt redaktör Arne Hallin.

Sedan man nu kommit så långt i förhandlingarna beslöt man avsända tvänne hälsningstelegram från den nybildade kamratföreningen, det ena till chefen för vapnet, general Wahlman och det andra till överste Edström, som nedlagt ett stort intresse på förberedelserna till föreningens bildande.

Det konstituerande sammanträdet avslutades därefter med supé och nachspiel, varunder den goda kamratandan ytterligare befästes. Medlemmarna i föreningen längtar nog redan efter nästa trevliga sammankomst!

OCH SEDAN DESS HAR FÖLJANDE HÄNT Verksamheten blev från början livlig och den 26 mars 1936 fastställdes föreningens stadgar, där § 1 fick följande lydelse:

"Föreningen, som är opolitisk, har till ändamål att utgöra en föreningslänk mellan nuvarande och förutvarande kustartillerister, såväl fast anställda som värnpliktiga, vårda kustartilleriets och Älvsborgs fästnings traditioner samt befordra ett gott kamratskap."

I denna anda fortsattes verksamheten fram till krigsåren, då det blev besvärligare för föreningens medlemmar att samlas. Således avhölls inget årsmöte år 1940. Krigshotet in på knutarna blev dock en vana och kamratföreningens verksamhet kunde åter komma i gång och detta bidrog högst väsentligt till den goda anda, som alltid har återfunnits bland kustartillerister i allmänhet.

Kustartilleriet i Göteborg undergick vid denna tid en pånyttfödelse, vilket också avtecknade sig i avsevärt ökat medlemsantal för kamratföreningens del. Det nya KA 4 vid Kåringberget växte fram med ett underbart vackert kasernområde, där kanslihus och kaserner fick en naturlig inramning av naturens skönhet. År 1944, då kamratföreningen samlades till årsmöte, kunde medlemmarna samtidigt få en demonstration av de nya lokaliteterna.

Kriget tog slut och glädjen stod högt i taket. Något nytt förpuppande av Göteborgs kustartilleri blev inte aktuellt. Utbyggnaden fortsatte och kamratföreningen växte sig alltmera fast hos gamla kustartillerister. På årssammanträdet i april 1946 instiftades kamratföreningens förtjänstplakett, vilken skulle utdelas i guld, silver och brons till medlemmar, som varit aktiva under 10 respektive 15 och 20 år. Årssammanträdet 1955 slopade dessa bestämmelser och instiftade i stället en veteranlänk att tilldelas medlem efter 20-årigt medlemskap. Guldplaketten är kvar och kan utdelas till person inom eller utom föreningen, som därtill gjort sig synnerligen förtjänt.

1946 propagerades för kamratföreningsrörelsen i en gemensam uppmarsch inför dåvarande ÖB, general Ljung, som talade i samband med en försvarsutställning vid Näckrosdammen, där han



Kamratföreningens dag 30/5 1946.

betonade betydelsen av de militära kamratföreningarna, vilket visade att försvaret har starka fästen i det civila.

Den 16 mars 1947 invigdes kamratföreningens fana och på försvarets dag samma år kunde den flanerande göteborgaren se och beundra den vackra symbolen i spetsen för kamratföreningen på väg till Slottskögen.

1950 gavs första numret av kamratföreningens tidning ut. Den kallades för "Kustposten" och hade kapten K Hamilton som redaktör. Tidningen har sedan dess utkommit med växlande intensitet och har utgjort en värdefull länk för samhörigheten mellan kamratföreningarnas medlemmar. 1960 ändrades namnet till "KA-fyren". År 1952 firade kustartilleriet som vapen sitt 50-årsjubileum. Det var stor parad på KA 4 och kamratföreningen var givetvis med och gammal och ung kunde ta del av hur kustartilleriet utvecklats under 50 år.

Kamratföreningen firade i september 1956 sitt 20-årsjubileum med jubileumsnummer av Kustposten, med högtidlighet på Älvsborgsön och med jubileumsmiddag på Långedrag's restaurant.

Den 14 maj 1961 firades 25-årsjubileum med samling på KA 4, utfärd till Nya Älvsborg samt middag på kvällen.

Kamratföreningens lokala verksamhet har under årens lopp skett i form av kamratträffar på KA 4, utflykter i skärgården och besök på Nya Älvsborg.

Ordförande under de 40 åren har varit: 1936-38 major Folke Eriksson, 1938-1939 major S Hultkrantz, 1939-1941 major Ernst Rudberg, 1941-1946 överste R Kolmodin, 1946-1954 överste H Callerström, 1954-1957 överste S Haglund, 1957-1961 överste H Lange och 1961-1969 överste Sixten Gråberg. Kamratföreningens ordförande sedan 1969 är överste Kjell Werner.

Lördagen den 22 maj avser Kamratföreningen avhålla sitt 40-årsjubileum. Se inbjudan och program på särskild plats i tidningen.



KA 50-årsjubileum, KA 4 1952.

Gammalt och nytt

Redaktionen har tänkt att ha återkommande jämförelser mellan just gammalt och nytt — det kan vara personal, utbildning eller materiel.

Denna gång låter vi jämförelsen göras mellan utbildning av kustartillerister i början av seklet och värnpliktsutbildning idag.

Gammalt

Utgörs av en intervju med Hugo Lind och Yngve Gedda, vilka ryckte in till tjänstgöring 1918 vid ÅLVSBOGERS KUSTARTILLERIKÅR, KA 3, med förläggning till Nya Varvet.

Intervjuare: BO BJÖRHEDEN



19-1 Lind
1. komp KA 3 1918

Hugo Lind
Idag



319 Gedda
1. komp KA 3 1918

Yngve Gedda
Idag



Vilka särskilda minnen har ni från inryckningen?

H LIND: Jag ryckte in på 1. komp KA 3 den 20 februari 1918. Kompanichefen hette Gunnar Nordbeck och kompaniadjutant var sergeant Frih.

Y GEDDA: Jag ryckte in på samma kompani som Hugo men senare på hösten, närmare bestämt den 10 november 1918. Jag fick kompaninummer 319. Folk var i allmänhet inställda på krig och det var en allvarlig tid.

Vad minns ni från utbildningen, dess innehåll m m?

H LIND: Dagen började med gymnastik cirka 1 timma. Vi fick lära oss skjuta gevär och karbin på Färjenäs skjutbana. Vi rodde över älven i 10-luggare och marscherade till skjutbanan. Vi hade mycket exercis men det ifrågasattes aldrig på den tiden. Cirka 2 timmar om dagen exercerade vi, oftast under ledning av styckjunkare Urell, som var duktig. Redan första sommaren fick jag riktartutbildning på kanon på O II fört. Hösten 1918 hade vi de första så kallade regementsmöten med sammandragna övningar.

Y GEDDA: Vi hade 14 dagars exercis och hälsningsövningar före första permissjonen. Efter cirka en och en halv månads tjänst uttogs jag till värnpliktigt spel, det vill säga hornblåsare och fick påbörja min utbildning till detta.

Vilka befäl minns ni bäst?

H LIND: Vår kårchef hette övlt Edström. Det var en sträng och rättvis chef. Löjtnant Runius minns jag väl, han övergick sedan till flygvapnet.

Y GEDDA: Några befäl som jag fäste mig vid var kapten Nordbeck, löjtnanterna Runius och Bertilsson. Ett befäl som jag minns särskilt, var löjtnant Åke Wockatz, han var ovanligt nitisk i tjänsten.

Berätta lite om kamraterna som ni minns!

H LIND: Det var ett mycket gott kamratskap och en god sammahållning. Något kamratförtryck förekom aldrig på vårt kompani.

Y GEDDA: Nej, kamratskapet var det nog inget fel på — men ingen regel utan undantag — nog fanns det en och annan.



Lektion i artillerilära 1921. Hugo Lind till vänster.

Hurudan var miljön — förläggningar och omgivning?

H LIND: Det var dålig förläggingsmiljö. Vi bodde i äldre fängelselokaler. Men med den tidens mått... Vi bodde 13-14 man per logement. Centraleidning skedde med koks genom särskilt avdelad eldare. Övningsterräng fanns överallt i omgivningarna.

Y GEDDA: Förläggningarna var kalla och omoderna. 1919 flyttades vi emellertid till lite bättre kaserner.



Logement vid 1. komp KA 3 — Älvsborgs Kustartillerikår — vintern 1918-1919.

Några särskilda övningsminnen?

H LIND: Utbildningen var ofta enformig. Det var roligast när vi fick hålla på med pjäserna. Varje år hade vi större bivaekövningar under regementsmötena vid Hovås.

Y GEDDA: Såsom trattare = hornblåsare var det lite att göra. Jag tjänstgjorde också som ordonnans i expeditiöns-tjänst.

Har ni några särskilt glada eller tråkiga minnen från utbildningstiden?

H LIND: Ett roligt minne var den dag vi återvände från skarpskjutning med karbin på Hisingen. Vi skulle gå i båten, då bryggan brast och en kille, som hette Flodin hamnade i vattnet. Av sympati hoppade även kompaniets lustigkurre, Ståhl, i vattnet med hela utrustningen på.

Dom tråkiga minnena har sjunkit undan som tur är.

Y GEDDA: Ett roligt minne var då vi löpte Göteborg runt och tävlade mot befälslaget — löjtnant Ake Wockatz löpte slutsträckan på Ullevi. Han gjorde ett fantastiskt löp och spurtade förbi oss och vann åt befälslaget.

Ett tråkigt minne var då ångpannan kokade torr på V 42 utanför Nya Älvsborg.

Arbete — fritid?

H LIND: Vi hade mycket vakttjänstgöring. Vi gick så kallad garnisonsvakt om 2 befäl och 8 man. Vi gick på 1800 ena dagen och tjänstgjorde ett dygn. Vakt hade vi ungefär var 10:e dag. Permission var ingen självklarhet, utan det var ganska strängt. Vi skulle vara inne i kasern kl. 21.30.

På Nya Varvet fanns bio, marka och café. Man åkte ju ofta till stan och fick snart bekanta. Allmänheten var mycket vänlig, såsom jag upplevde det.

Y GEDDA: Jag har samma minnen. Tyvärr hade man som värnpliktigt spel för lite att göra. Dom många vakterna minns jag alltför väl.



Midsommarfest vid KA 3, Nya Varvet, förmodligen sommaren 1916.

Hur var försvarsviljan vid den här tiden?

H LIND: Som jag kommer ihåg, så hade man vid den här tiden en god försvarsvilja. Det ändrade sig väl kanske in

på 20-talet, allt eftersom åren gick kom kriget i bakgrunden.

Y GEDDA: Jag instämmer i att allmänheten hade en god försvarsvilja.

Utrustning och materiel — var den modern eller...?

H LIND: Den tidens fältutrustning var ränsel och karbin, som varje soldat fick. Om vi skulle på regementsmöte hade var man även filter och liknande för förläggning.

Vi uppfattade nog vår utrustning som lite gammalmodig.

Y GEDDA: Ja, det stämmer, men det var aldrig någon som knorrade, det var utslutet.



20-talets minutförläggningssavdelning.

Maten då?

H LIND: Maten var dålig fram till 1919, sedan blev det bättre tider. Kålrötter ingick

i dom flesta mål. Dom lärde man sig så småningom att inte tycka om.

Det var väl lite så och så med portionernas storlek. Ofta var man fortfarande hungrig, då man åt färdigt. Frukt och grönsaker förekom mycket sällan. Den vanligaste måltidsdrycken var svagdricka.

Y GEDDA: Salta sillen blev lätt enahanda och ofta var potatisen dålig genom misskötsel.

Någon rolig historia?

Y GEDDA: Vårt kompani var kommenderade till bad vid Billingen. 315 stod och ville inte gå i vattnet. Kapten Lunding kom och knuffade i honom — ovetande om att 315 ej var simkunnig. Efter en stund blev Lunding emellertid varse detta, då 315 ej kom upp till ytan. Då slängde Lunding av sig kappan och stod på huvudet i efter 315. Efter räddningen var Lunding åter i aktning hos oss.

Gör ni någon reflexion om ni jämför er egen utbildning med utbildningen idag?

H LIND: Jag tycker nog att det behövs lite mera plit på dagens värnpliktiga. Det fordras mera respekt och ordning om allvaret skulle komma.

Y GEDDA: Jag instämmer, men jag tycker om dagens ungdom. Dom är oändligt mycket självständigare än vad vi var.

VÄRNPLIKTUTBILDNING PÅ KA 4 1976 (se nästa sida)



Markstridspaus och Skyddstjänst.



Artikelförfattaren, värnpliktige furiren Per Hörberg, minpluton BEFÄLS KA 4.

FÖRSVARSVILJAN ÄR GOD

Detta med att rycka in i det militära, är väl något som de allra flesta ser fram emot med en viss spänning.

Låt vara att det då och då höjs röster bland Sveriges befolkning om nedrustning hit och dit. Men det är väl med det som med så mycket annat när det gäller försök att skapa opinion. Det vill säga att en liten minoritet hörs mer än den "tysta majoriteten".

Jag är övertygad om att försvarsviljan är god i Sverige!

Man kan väl säga att första kontakten med försvarsmakten etableras när inkallelsen till mönstringen dimper ner i brevlådan. Dessförinnan har man kanske talat med kamrater om hur det kan bli när man går omkring med sina gröna kläder och gör sin militärtjänst. Men det hela blir liksom mer verkligt, när man läser mönstringsinkallelsen: "Du skall infinna Dig där, då och så!"

INSKRIVNINGEN — TEST PÅ TEST

Första dagen på mönstringen är mycket givande, tycker jag. Dels gör man teoretiska tester, dels går man igenom den så kallade medicinkedjan. Den omfattar bland annat konditiontest, styrketest, kontroll av "sänkan" och mörkerseende m m. Andra dagen har kritiserats av många på grund av de långa väntetiderna. Aktiviteten denna dag består i princip endast av ett psykologsamtal på 15-20 minuter och ett samtal med mönstringsförrättaren, cirka 5 minuter. Denna effektiva halvtimme tar så gott som hela dagen i anspråk! Ja, så kommer man hem efter att ha lämnat önskemål om placering. Nu är man inne i det militära pappersmaskineriet. Relativt maktlös väntar man på beskedet: När, var, hur!

GLÄDJEN BLEV STOR

När jag fick mitt besked blev jag mycket glad — Kustartilleriregemente 4, Göteborg, med del av tjänsten på KA 1, Vaxholm!

Det kändes skönt att de militära myndigheterna ansåg att jag var lämplig för något man sysslat med och tyckt om i hela sitt liv, det vill säga köra båt!

Med andra ord stegade man på inryckningsdagen in på KA 4 regemente glad i hågen och med solsken i blick. Att man sedan hade 180 i puls på grund av att man redan då hade en benägenhet att "se fel på klockan", är en annan sak!

STARTEN ÄR MJUK

Den första tiden var mycket spännande. Ny miljö, nya kamrater, ett helt nytt sätt att leva — 50 man som praktiskt taget lever på varandra!

Mycket nyttigt, det är väl de flesta överens om. Det kan ju dock uppstå vissa sociala problem. Killar som av olika anledningar inte trivs alls. Men då vill jag komma in på något, som verkligen är på frammarsch inom försvarsmakten: Den sociala sidan. För det första går allt flera regementen in på den så kallade mjuka linjen, det vill säga befälen = instruktörerna stiger ner från sina piedestaler och behandlar "beväringarna" som människor!

Detta är ju särskilt viktigt nu när det utpräglade auktoritära systemet är borta från skolan. Kontrasten med den civila skolan, och i viss mån kanske även arbetslivet — och det militära kan ju annars bli för stor.

För det andra satsas det numera mycket på kunniga personalvårdskonsulenter och i viss mån även på psykiatriker.

Ja, så när man hade flyttat in på logementet och suttit, legat samt stått i den säng, som Konungen ställt till ens förfogande, var det dags för stora kläd- och materieluthämtningen! Den stora händelsen i det sammanhanget var väl när man höll i sitt personliga vapen, för första gången. När man inte sysslat med vapen förut, så är väl det en naturlig reaktion. Stridsselen vägde bly — hur skulle man orka bära på den?

Om man bara visste...

DEN FÖRSTA SOLDATUTBILDNINGEN

De första sju veckorna fick vi lära oss det grundläggande i markstridens svåra konst. Man började växa ihop med stridsselen, som inte vågde så mycket längre! Att göra svåra övningsstrider med lösskjutningspipa och lösa skott gav det hela en liten extra "krydda". Man kände sig som vilken västernhjälte som helst!

Första övningskjutningen med skarp ammunition minns nog alla nyinryckta. Förståndigt nog brukar man vid sådana tillfällen begagna sig av en skjutbana.

Av våra kära befäl fick vi lära oss skoputsningens fundamentala principer. Det ena befälet överglänste det andra när det gällde glans. Det var ofta frågan om rena "spegelkängor"!

Följden blev naturligtvis att det blev en sport mellan oss värnpliktiga — vem har de blankaste kängorna?



"Tävlingsputs".

ÄNTLIGEN KÖRA BÅT

Huvudtjänsten såg alla fram emot. Vi på 5:e pluton Befälsskolan ansågs ju ha en mycket trevlig sådan — en stor del av den är ju förlagd på havet! En del av oss hade inte varit på sjön så mycket tidigare. Så våra inledande tilläggsövningar, populärt kallade för "kajstuds", gjorde verkligen skäl för namnet!

De första flytetygen vi kom i kontakt med var 300-båtarna modell äldre. Båtarna är 9,5 meter långa och styrs med en rorkult. Det var verkligen kul att köra omkring med dem i KA 4:s relativt lilla hamnbassäng. Tillbudet var många i början, för vi hade många båtar till förfogande och lite "heta på gröten" var vi allt! Men det hände aldrig

något allvarigare. En vacker dag stod delar utav regementsstabens med överste Werner i spetsen nere på kajen till KA 4 hamn. De skulle se litet på våra övningar. Var gör man det bäst, om inte ombord!

Så man kände en viss stolthet, när det visade sig att de vågade sig ombord för en liten tur längs kajerna och bryggorna!



Manöver och navigeringsövningar med 300-båtar.

PLUTONSÖVNING I SKÄRGÅRDEN

Ett av de finaste minnena på sjön hittills var nog när vi begav oss ut på vår lilla "examenstripp" med 300-båtarna. Vi var ute i cirka fyra dygn och praktiserade då i princip allt vi då hade lärt oss. Det vill säga manövrering och grundläggande teoretisk navigation samt en del av markstridsdelen. Nämligen hur man bor i bivaack, med poster, patruller och allt som hör till. Det var vid den tiden vi började växa samman, hela plutonen. Det är ju ofta så, att när man tillsammans utsätts för fysiska och psykiska påfrestningar, bildar man en stark enhet för att underlätta allas situation.



500-båten.

VI PRÖVAR FLER BÅTAR

Efter 300-båts "epoken" ansågs vi mogna att pröva på lite större flytetyg, nämligen 60-, 200 och 500-båt. Genast blev det svårare att göra snygga tilläggningar!

I skrivande stund klarar vi av detta hjälpligt, men vi har ju vår sju veckor långa härkurs framför oss! Under hela tiden, som vi lär oss navigera och manövrera båtarna, lär vi oss mycket annat. Sjukvård, markstrid, samband etc., etc.

Vi blir med andra ord relativt allmänbildade, vilket på längre sikt kanske är det enda rätta. Men det är klart att vi skulle inte ha alltför mycket emot att få köra lite mera båt!

SKIDOR, PULKOR OCH GRANRIS

Något som samtliga nog såg fram emot, så fort vi fick reda på det, var vinterutbildningen i Trängslet på Artilleriskjutskolans domäner.

Detta att få tillfälle att komma upp i Dalarna, under den tid som det gällde, är verkligen underbart!

Första veckan däruppe var det skidåkning anbefallt. Utförsåkning samt längdåkning med och utan pulka. Vidare hade vi tillgång till teknikbackar och ett bra spårsystem för längdåkning, inklusive ett elljusspår. Toppen helt enkelt!

Andra veckan låg vi i bivack. Det var en arbetsam tid, både psykiskt och fysiskt. Men oj vad nyttigt! Under denna vecka lärde vi oss väldigt mycket som förhoppningsvis kommer att stanna kvar någonstans i hjärnbarken. När man lär sig något genom praktisk tillämpning, där man verkligen är aktiv, brukar det sitta i.

HÅRDA TAG

Vår första grupperingsplats var belägen i en dal med öppet vatten i dess omedelbara närhet. Med andra ord hade vi, i relation till övriga grupperingar, det mycket kallt. Veden som vi högg var ordentligt fuklig visade det sig, när vi försökte elda med den. Vattendragets närhet var nog en bidragande faktor...

Första natten blev alltså ganska kall! Till resterande nätter fick vi centralt huggen ved. Tattet kändes nästan som en lyxutrustning, när vi fick värme i det!

Stridsskjutningen genomfördes i halv snöstorm. Området där den var förlagd låg högt, så något lå fanns inte att tillgå. Vi kämpade oss fram på skidor med beväpning och rygsäck i cirka 5 km. Jämt fördelat fanns det fem skjutstationer med olika moment. Vi låg, satt, stod på knä samt stod och sköt.

Eldöverfallet var spännande att göra i mörker, på skidor med skarp ammunition.

Förhandsdygnen, med all sömn man inte får, har ju alltid sin speciella charm! Omgrupperingen ingick där. Att transportera tält på pulka är inte det lättaste precis, sedan att man dessutom har en enorm tung rygsäck, stridssele och vapen gör inte det hela lättare.



Vinterövningar — mtrl.vård.

Men när den nya bivackplatsen var klar, kändes det bra igen!

TÄVLINGAR OCH MATERIELVÅRD

Tredje veckan bestod endast av tre dagar, då vi hade skidskytte, 30 km skidtävling samt inte minst, återställning. Torsdagen var resdag och fredagen inarbetad, så det var ju välordnat!

Slutintycket av vinterutbildningen blev nog odelat positivt på samtliga händer. Ett mycket trevligt avbrott på den "vanliga" tjänsten!

DET BÖRJAR VÅRAS

Denna artikel, som försöker beskriva en på Befalsskolan nybliven Furirs sätt att uppleva sin militärtjänst, skulle jag vilja avsluta med att uttrycka vår, plutonens, tillförsikt på den kommande delen av vår grundutbildning. Sju veckors härkurs och sedan delas vi upp på de olika KA-regementena. Där blir vi härchefer på KA mindre flytetyg respektive fällningsledare på minurläggare, med allt som det innebär.

Sommaren kommer att bli underbar och vi muckar i augusti som serjeanter med "kört på benen"!



Framtidsjobbet.



MAJORNAS LASTBILAR

ASKVÄDERSGATAN 7 417 34 GÖTEBORG

Tel. 53 00 05

**KRAN-, TIPP-, FLAK-, DRAGBILAR
TRAILERS
CONTAINERTRANSPORTER**



Servicestation

Sven Iversén

Ängkärrsvägen 4

V. Frölunda

**Fullständig service
Välkomna!**

**BERGA BLOMMOR
FRUKT och GRÖNSAKER**

Allt inom branschen
Tallstigen 2
Tel. 29 12 94

MYSIGA 1700-tals modellkanoner

Med gjutna järmpipor — 3 laveltyper, samtliga i ek
Lämpliga som idrottspriser och presenter



FÄSTNINGSKANON ART. A



FÄLTKANON ART. C



FARTYGSKANON ART. B

Kanonpipornas längd:

nr 1, 135 mm. nr 2, 225 mm.

nr 3, 325 mm. nr 4, 525 mm.

Priser inkl. moms + frakt

A1 33:-	B1 38:-	C1 54:-
A2 48:-	D2 58:-	C2 95:-
A3 198:-	B3 228:-	C3 250:-
A4 300:-	B4 395:-	C4 535:-

Försäljningschef **INGVAR LARSSON**

Tingstugatan 41 D

152 00 Strängnäs

Tel. 0152 / '82 01

Kamratföreningen kallar DIG!



Kustartilleriets Kamratförening
i Göteborg

Kustartilleriets kamratförening i Göteborg inbjuder härmed nuvarande och förutvarande kustartillerister, såväl anställda som värnpliktiga till medlemskap i föreningen. Anmälan om inträde kan ske genom insättande av årsavgiften 10:- kr. på postgiro 450 49-4, Adress Kustartilleriets kamratförening, Fack, 421 05 V Frölunda. Skriv fullständigt namn, titel och adress, födelseår och födelsedag på talongen.

Glöm ej medlemsavgiften för år 1976 — 10:-kr., postgirokonto 450 49-4.

Ständig medlem, hedersmedlem samt medlem som under året fyller 80 år eller mer betalar ej medlemsavgift.

Bidrag till blomsterfonden kan alla lämna och mottages med största tacksamhet.

Samma postgirokonto 450 49-4. Ange "Blomsterfonden" på talongen.

Tackar, tackar!



Lennart Magnusson, kamratföreningens skattmästare



Annonsredaktör
Kapten Helmer Ternegren



Bitr. redaktör
Major Nils-Erik Diörkered



Föreningsnålen

bör varje medlem ha fästad vid sitt rock-uppslag. Den är ett tecken, som visar att Du tillhör en militär förening, där inga gradskillnader finnes, en förening för det goda kamratskapet.

Nålen kostar 15 kr och fås hos skattmästaren. Köp den nu!

NOTERAT

Vid Centralförbundet för befälsutbildningens Riksstämma i Helsingborg, tilldelades två av kamratföreningens medlemmar fina utmärkelser för insatser i frivillig försvarstjänst.

Sälunda erhöll kapten Gustav Lundberg Centralförbundets förtjänstmedalj i guld och kamratföreningens klubbmästare, Roland Kjellberg förtjänsttecknet i guld.

På bilden: Från vänster gratulerar överstyrelseledamöterna Boris Orbjörn och Sven Blomqvist medaljörerna Kjellberg och Lundberg.



Ordförandens spalt



Låt mig börja med en tillbakablick på det gångna året, sett ur kamratföreningens synpunkt. Följande är då, enligt min uppfattning, särskilt värt att notera, nämligen att medlemsantalet är på väg uppåt med ett glädjande inslag av unga årgångar.

den extra lyckade höstträffen visade att föreningen håller på att vitaliseras och sluttigen,

att den nya medlemsmatrikeln - efterlängtd sedan lång tid - har distribuerats.

Kommer då till detta, att reduktionskommittén för KA-fyren har utökats och arbetar vidare med oförtruten energi - ja, då har vi KA 4-are all anledning att glädjas på vår kamratförenings vägnar. Då kan vi också blicka framåt med full tillförsikt.

Och Du, som ännu inte gått med i vår förening - KOM MED! Låt oss tillsammans slå vakt kring det kamratskap som förenar oss. Och Du, som är medlem, - propagera Du också bland kamraterna. Detta gäller Dig, som har Ditt dagliga arbete "ute på KA 4". Dig, som har varit anställd och Dig, som gjort eller gör Din värnplikt på regementet.

Och lägg märke till. Kamratföreningen är ingen "dyr" förening. Den tar inte mycket tid i anspråk. I förhållande till de personliga insatserna har den faktiskt ganska mycket att ge.

Alltså - vi träffas, både på våra möten och i vår tidning.

Nu närmast ses vi den 22 maj, då vi tillsammans firar kamratföreningens 40-årsjubileum. VÄL MÖTT!

40-årsjubileum och Årsmöte 22 maj 1976

Alla medlemmar MED DAMER inbjudas.

Program

för firandet av
KUSTARTILLERIEETS KAMRATFÖRENING
i Göteborg 40-årsjubileum

Lördagen den 22 maj 1976

Samling sker vid matsalen inom Kongl. Älvsborgs Kustartilleriregementes kasernområde vid Käringberget. För dem, som önska delta i programmet i sker samlingen kl. 11.45. För övriga samling kl. 12.45.

1. Kl. 12.00
Visning av moderna utbildningsanordningar på KA 4 (för intresserade)
2. Kl. 13.00
Ordföranden hälsar välkommen
Jubiläumssalat från salubatteri
3. Bäckfärd till Älvsborgsöen
Jubileumshögtidsgäst
Besök på Fläsningsmuseet
Rundvandring
Kaffe
Årsmötesförhandlingar

ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg kallas härmed till ordinarie Årsmöte

Härledagen den 22 maj 1976 kl. 12.45.

Plats: Nya Älvsborgs församling.

Ärenden: Enligt stadgarna.

Årsmötet samordnas med firandet av kamratföreningens 40-årsjubileum.

Välkomna!

Styrelsen

Anmälan om deltagande göres på särskild anmälningsblankett, som bifogad denna tidning

4. Kl. 16.30 Återfärd till KA 4
Middag
Underhållning

Styrelsen uttalar den förhoppningen, att så många som möjligt av kamraterna kommer till samlingen på KA 4 och sedan deltar i Jubileumshögtidigheterna. Särskilt kommer att inbjudas representanter från andra kamratföreningar i Göteborgsområdet.

NÖJDS KONDITORI

Hammarkulletorget - tel. 30 46 97
Gårdstens affärscentrum tel. 30 46 98
Långedragsvägen 22 tel. 29 15 81

REKOMMENDERAS

RIBBÅS & Co MÅLERI AB

Allt inom branschen
Affären: Tapeter samt
allt i färg för villan och båten
Långedragsvägen 50
Tel. 29 45 37

Välj Fiskhamnen

vid köp av

RÖKTA VAROR
OSTKUSTINLÄGGNING AV STRÖMMING

Välkomna!

BENGT SVENSSON

FRAMTIDENS KONDITORI

Bernt-Olof Andersson
Långedragsvägen 164
421 74 V Frölunda
Tel. 29 08 04

REKOMMENDERAS

HAGENS FISKHALL

Bröderna Berndtsson
Långedragsvägen 61
Tel. 29 04 50, 29 35 39
Färsk fisk, grönsaker
och blommor dagligen

EL-RUTIN

El-installationer o. service
El-materiel,
hushållsapparater m m
Långedragsvägen 59,
Box 4018 421 04 Västra Frölunda
Tel. 29 68 10

Helge Benjaminsson
FRISÉRSALONG
Långedragsvägen 134
Tel. 29 32 73

GLASHYTTAN

Norra Gubberogatan 7
Slottsskogsgatan 62

Vänd Eder med förtroende till

Juvelerare

BERTIL GRAHN

Axel Dahlströms torg 1 - Tel. 41 86 44

Göteborg

Stor sortering

när det gäller priser och gåvor

Gravryrarbeten utföres å Egen verkstad

Allt i branschen

VÄLKOMMEN!

GLAS OCH KRISTALL
LJUS OCH LJUSMANSCHETTER
LJUSKRONOR OCH LAMPOR

Affären med det stora sortimentet och de vänliga priserna

VÄLKOMNA!



GRAFISK SJUKHUSSERVICE AB
BOX 3060 400 10 GÖTEBORG

**GLAS-
MÄSTAREN
kommer**



Ring 45 01 90
och våra servicebilar är
snabbt på plats

BLYFÖNSTER

för gillestugor, sportstugor
balkongdörrar o. trappfönster av
antik- o. katedralglas tillverkas.

GLASA BILEN

Läckage runt rutor tätas.

FERM & PERSSON

Fröfästegatan 92
V:a Frölunda

VI ORDNAR RESAN

åt Er med

Flyg, Tåg, Båt, Buss

Tjänsteresor

Vpl 10-resor

SJ Resebyrå

Hotellplatsen 2

Tel. 031/17 61 05

Marsmöte på Historiska museet

Tisdagen den 2 mars samlades kamratföreningen på Historiska museet för att bese utställningen "BEREDSKAPEN".



Historiska museets chef dr Allan T Nilsson hälsade kamratföreningen välkommen och genomförde en mycket uppskattad visning av utställningen



Bland tälthyddor och uniformer fr. v. G Nilsson, H Nyström, N Olausson, Arvid Holmberg och K-E Almén.



Vi hade en lärorik och trevlig kväll ...



... fylld av minnen från en allvarlig tid



Till sist bjöds kaffe och kakor i museets trevliga café
H Lind, L Magnusson och E Hessel



Yngve Gedda och Digby Rundqvist

KUSTARTILLERIET

- en arbetsplats i skärgårdsmiljö

Om Du är ung och vill arbeta mål-
medvetet för Din framtid

sök utbildning till officer vid KA

Du får Kostnadsfri utbildning
Ett intressant arbete
Goda kamrater

Kontakta Rekryteringschefen KA4
Fack 42105 V. Frölunda
Tel. 031/29 20 80