

1992

Jack Wibring fyller 60 år.

KA-frälst elitgymnast

På Lingiaden i Stockholm 1949 var Jönköpings gymnastikförening representerad med en elitgrupp. I denna märktes gymnasisten Jack



*Jack
Wibring, elitgymnast som
valde officersbanan.*

Wibring. En given gymnastikdirektör. Men som värnpliktig vid kustartilleriet i Karlskrona trivdes han så bra att han slog reservofficersplaner ur hågen. Blev officer. Med chefskap på KA 4 i Göteborg som topp. Och med avsked som 60-årsjubilar 10 april.

Vi gratulerar

Pappan kom från Brahes Visingsö och mamman från Smålands artilleris omstridda Skillingaryd. I Jönköping bo-

satte de sig och drev handel.

— Gymnastik var min roligaste schemastund skolgången igenom, säger den i dag genom skogslöpning och golfspel mycket vältränade Jack Wibring på Altfiolgatan 44 i Västra Frölunda.

— Så jag var helt inriktad på att bli gymnastikdirektör. Ända tills jag upplevt kustartilleriet. Det blev plötsligt så mycket roligare och framförallt intressantare. I denna vapengren fick jag en enastående fin utbildning till officer och som officer.

Jack Wibring har varvat trupptjänst med stabs- och läraruppgif-

ter. Den senare på Militärhögskolan.

Så småningom kom han till KA 4.

När överstelöjtnant Sven Robertsson gick i pension tog överstelöjtnant Jack Wibring vid.

— Här har jag förunnats uppleva att till KA 4 uttas värnpliktiga från västkusten. Många av dem är fiskare och delägare i fiskebåtar. Så när silla går te måste de få permission, säger Jack Wibring om sina robusta och rejäla KA 4-soldater.

-Med sådana värnpliktiga i utbildning av unga och engagerade officerare nås goda utbildningsresultat.

— Gärna hade jag velat vara med och dra igång KA 4:s nya elitutbildning av amfibieförband. Det blir kustförsvarare, det, som kan ta sig fram i 30 knop, säger 60-årsjubilaren och tar sin Britta med sig för att möta tidig vår i Spanien under golfspel