

1989 GP

Svenskar besöker sovjetisk ubåtsbas?

Moskva (G-P): En svensk försvarskommitté kan komma att inbjudas till Sovjetunionen. Besök på ubåtsbaser i Östersjön är inte uteslutet. Det beskedet gav marskalk Sergej Achromejev i Moskva igår.

Sergej Achromejev var generalstabschef (ÖB) och förste vice försvarsminister innan han blev Michail Gorbatjovs särskilde rådgivare i säkerhetspolitiska frågor.

I går hade han ett flera timmar långt samtal med ledamöterna av norska stortingets försvarskommitté (utskott) i Kreml. Förutom Achromejev deltog från sovjetledningen Vadim Zagladin, ledamot av centralkommittén, samt en rad företrädare för utrikeskommissionen i Högsta Sovjet.

Efteråt satte sig de viktigaste medlemmarna från sovjetisk respektive norsk sida ned vid ett blankpolerat bord för en improviserad presskonferens.

I bakgrunden vakade en marmorbyst av Lenin, på ena kortsidan av den jättelika salen hängde samme Lenin i olja och på motsatta kortsidan en tavla föreställande en skärgård, svensk eller sovjetisk framgick inte.

Men det dröjde inte länge förrän utbåtskränkningar kom på tal.

Under Folk och försvars konferens i Storlien nyligen medgav ju marinchefen Bengt Schuback att allt tyder på att det är sovjetiska ubåtar som kränkt svenskt vatten det senaste året.

När ÖB Bengt Gustafsson lämnade sin kränkingsrapport något senare bekräftade han att marinen träffat eller varit mycket nära

att träffa en inkräktare vid Hävringsbukten.

ÖB ansåg dock inte att det fanns bevis för att peka ut någon nation; så som skett efter grundstötningen i Karlskrona skärgård 1981 och efter Hårsfjärdenincidenten 1982.

När Vadim Zagladin åter igen ställdes inför de svenska påståendena i går slog han ut med armarna i en uppgiven gest. Marskalk Achromejev däremot skärpte rösten och upprepade att Sovjetunionen inte har med kränkningar att göra.

— Vi är inte intresserade av svenskt territorialvatten. Vi önskar bara att ni får tag på kränkaren, sade han och menade att svenskarna kommer att tro honom, om vi kan bringa upp en ubåt till slut.

Positiva till besök

På frågan om en svensk försvarskommitté inte kan få komma till Sovjetunionen för ett lika generöst studiebesök som norrmännen, gav Zagladin och Achromejev positiva svar, i princip.

De ansåg dock att Sverige bör visa sitt intresse för ett sådant besök. Sedan ligger avgörandet hos Högsta Sovjet.

Achromejev uteslöt inte heller besök på marina baser i Östersjön.

Ett annat besked som lämnades i går var att Sovjets ensidiga nedskärningar av sina styrkor också kommer att gälla Leningrads militärområde och Kolahalvön. Under perioden 1989-90 ska den sovjetiska armén minskas med en halv miljon man. Under samma tid kommer de konventionella rustningarna att skäras ned med 10 000 stridsvagnar, 8 500 artillerisystem och 800 stridsflygplan.

I dag, fredag, har Sovjetunionens försvarsstab lovat precisera för norrmännen var och hur nedskärningarna skal ske i de aktuella områdena.