

Marstrandssdimman sparade 40.000 kr.

Den svåra dimman i förra veckan inverkade inte bara på trafiken och flyget utan också på den stora militärmanövern på Marstrand — den första på tio år.

Det är bristen på pengar som gör att det inte oftare är militärövningar i det formatet på Västkusten.



Dimman hade nu det goda med sig för försvaret att man sparade bl a 40.000 kr, då man inte kunde avskjuta två trådrobotar som betingar ett pris av 20.000 kr per stycket.

Dimman lägrade sig tätt som vid slaget på Lützens fält under förra veckan över Marstrand då ett fientligt landstigningsförsök slogs tillbaka mot Marstrandsön.

Det var en spöklig och krigisk stämning i Marstrand, där alla sommargäster och segelbåtar är försvunna och Societetshusplanen låg öde. Dimman låg så tätt att färjan Lasse Maja hade svårt att hitta den korta sträckan över sundet. Det är faktiskt sant!

Men det vimlade av militärer och där såg man också "De röda baskrarna", fallskärmsjägarna från Karlsborg, som ingick i övningen tillsammans med krigare från K3 i Skövde, kustartilleripersonal från KA 4 m.fl.

Robotskjutningen och minsprängningen blev tyvärr inställd på grund av dimman men vi hittade robotchefen Mårten Andersson från Ytterby som satt färdig

bland Marstrandsön vid siktet klar att fyra av de robotar som kostar 20.000 kr pr styck.



Robotschefen Märten Andersson från Ytterby i skinnhuva och robotskytten Sten Olof Svensson från Hönö, barhuvad, beredda vid siktet att styra — robotar värda 20.000 kr pr skott mot målet.

— Det har inte blivit så mycket sova av på tre dygn, sade robotchefen Märten Andersson från Ytterby. Sex timmar har vi sovit de sista dygnen!



— Men vi har ju haft glädjen att tillfångata 4 stycken fallskärmsjägare. Det är ju inte var dag som man gör det! Märten Andersson satt i sin läderhuva bakom siktet och korrigeringsanordningen för robotbatteriet intill. Bredvid sig hade han robotskytten Sten-Olof Svensson från Hönö som manövrerade den styrspak med vilken robotarna styrs. En tunn koppartråd rullas ut bakom roboten då den avfyrats och förmedlar impulserna från skytten.

Mål kan träffas på 3.000 håll.. .

Det är speciellt utvalda siktare, som måste vara särskilt lätt på händerna, som styr robotarna mot målet genom den korta manöverspaken.

Milobefälhavaren general Nils Personne inspekterade också robotförbandet, kustartilleriets batteriställningar och dess 40 mm automatkanon som fanns med i övningarna. Han och kustartillerichefen Lars Ahlström tycktes nöjda med övningen trots att dimman som sagt stoppade skjutövningarna mot mål till sjöss och sprängning av en mina.

Nu har Marstrand återgått till vintersömnen efter den första militärövningen på 10 år.

En soldat kostar 174 kr pr dygn

Det var tio år sedan en liknande stor övning som den i förra veckan förlagts till Marstrand av militärbefälhavaren i Västra Sverige.

— Varför har det inte kommit någon övning tidigare? frågade KP överstelöjtnant Torsten Hallberg

Det beror på det pressade ekonomiska läget hos den svenska krigsmakten, sade han. Hela den här övningen med utbildning av repetitionsförbanden kostar ca 2 milj. kr.

En svensk soldat kostar med inbakad sjukförsäkring 135 kr pr dag men nästa år beräknas kostnaden ha stigit och då kommer han att kosta 174:- kr pr dag, sade överstelöjtnant Hallberg.

Kostnaden för det specialinvasionsföretaget i Marstrand under 4 dagar beräknas till 80.000 kr

Med tanke på utgifterna - lönar sig en sådan övning ändå, trots att det nu inte blev någon skjutövning på grund av det mycket dimmiga vädret under flera dagar? Undrade KP.

Övningarna förbandsvis efter 2-3 veckors utbildning av repetitionsförbanden ger så pass värdefulla erfarenheter att vi anser att sådana övningar är väl värda den tid och de pengar de kostar, sade flera av de befäl KP talade med.

Trots de stora påfrestningarna med mycket litet sömn — ca 5--6 timmar på 2-3 dygn — så klarade sig repförbanden ovanligt bra. Det inträffade en del incidenter vid omgrupperingarna av robotförbanden i mörker och på hala klippor.

Det rör sig ju om mäng ton material som skal bäras upp från båtar upp på klipporna, sade chefen för KA 4 Lars Ahlström beträffande de ansträngningar som robotförbanden fick gör oftast i mörker vid förflyttningar.

Marstrandsborna stoppade invasion

Marstrandsborna tog mycket aktiv del i det "krig" som för första gången på tio år drabbade Marstrandsön och Koön, då en landstigningsövning pågick i flera dagar i förra veckan.

Förutsättningen var ett invasionsföretag mot både Norge, Danmark och Sverige och nu skulle den också ta sig iland på Västkusten och speciellt kring Marstrand.

— Lokalbefolkningen deltog med liv och lust i vår manöver, sade B-styrkans chef major Englund och det kom då och då rapporter om olika företag i samband med manövern från just Marstrandsbefolkningen.

— Jag kan tala om, att några marstrandsbor ringde till staben och meddelade att det var "något lurtt" på gång vid Klåverön.

Man hade tydligen nosat reda på att vi hade ett landstigningsföretag med 3 gummibåtar på gång över Marstrandsfjorden. Men tack vare ortsbefolkningens vakenhet, så omintetgjordes det företaget.

Major Englund ansåg att beredskapsförbanden skött sig mycket bra och att det varit mycket nyttiga övningar speciellt för att det hade varit svåra förhållanden med dimma och omgrupperingar i mörker.

KP:s medarbetare mötte soldater som fått några smällar i mörkret, bl.a. hade en robotsoldat fått ett sår över ögat hopsytt med 3 stygn och en annan ramlat i vattnet — men det tog man med jämnmod.