

Övning vid KA 4 mot allvarlig kuliss

En stor kufförsvarsövning genomfördes under onsdagen vid Älvsborgs kustartilleriregemente KA 4. Övningen fick en speciell relief genom den senaste händelseutvecklingen i Mellanöstern. I förutsättningen för övningen ingick nämligen att konflikten där hade förvärrats, vilket hade lett till skärpta motsättningar mellan stormakterna,



Cirka 400 man berördes av övningen. Larmet från militärområdesstaben via försvarsområdesbefälhavaren kom kl fem på morgonen. Efter ungefär en timme hade de flesta befäl och civilanställda anlänt till regementet och de olika skyddsstyrkorna började samlas.

Sedan dessa fått med sig mat och ammunition åkte de ut till batterier, radarstationer, minspärrar och skyddsobjekt i Göteborgs södra och norra skärgårdar, Marstrands- och Lysekilsområdena. Larmövningen hade inte planerats ihop med den pågående marinövningen Råkan. En viss samordning skedde dock ifråga om övervakning av sjöterritoriet och lastning av materiel. Kontroll av kunskaperna om tillträdesbestämmelserna arrangerades i form av ett spel med ett främmande örlogsfartyg (fingerat av en bevakningsbåt) som tagit sig i hamn i Fiskebäck. Besättningen, som förutsattes ha gjort myteri, begärde politisk asyl. Den svenska polisen, som normalt skall ta hand om ett sådant här fall begärde hjälp från KA 4. Beredskapstroppen vid re-

gementet skickades till platsen för att hjälpa till med bevakning av fartyget och ta hand om besättningen.

, D Oanmälda fartyg

- Det är viktigt att tid efter annan öva tillämpningen av tillträdesbestämmelserna, framhåller ställföreträdande presschefen kapten Bengt Lundberg. De flesta reglerna finns samlade i IKFN, som är uttytt: "Instruktion för krigsmakten vid hävdande av rikets oberoende under allmänt Fredstillstånd samt under krig mellan främmande makter, varunder Sverige är Neutralt"

Ordinarie presschefen överstelöjtnant Jan Svenhager fyller i att det normalt är tullen eller Kustbevakningen som larmar om utländska fartyg, som vistas utan tillstånd på svenskt vatten. Marinen har i fred inte tillräckliga bevakningsresurser på Västkusten. Det har hänt flera gånger att statsfartyg från länder i östeuropa gått in i hamnar bl a i Halland utan tillstånd. I vissa fall har de haft tillstånd men för ett annat datum än det då de har dykt upp.

D Många befäl borta

Larmövningen kom inte vid en särskilt gynnsam tidpunkt och kan i det avseendet sägas vara ganska realistisk. Befälsskolans befälskader är på Gotland för Skjutningar. Huvuddelen av fartygen och båtarna befinner sig på båtkurs i Uddevalla. Där ligger också en båt Kurs för kustartillerister från Vaxholm, som hindras av is hemma.

Det blev en kapplöpning om transportmedel under morgontimmarna. Dagbefälet tvingades också improvisera för att klara kunnigt befäl åt alla skyddsstyrkor. För att bevakningsstyrkorna inne på Kk4 skulle slippa hängtjänst hade man ordnat en stridskjutning med granatgevär, kulsprutor och handeldvapen i Björlanda:

- Trots vissa igångsättningssvårigheter uppfyllde regementet med god marginal de beredskapskrav som angetts av militärbefälhavaren, säger överstelöjtnant Svenhager.

D Brister upptäcks

- Jag är inte nöjd med övningen, framhåller överste Lars Alström, som var först på sin stridsplats under morgonen. Vi blev dock färdiga inom den angivna tidsramen, trots att många befäl var bortkommenderade.

- En sådan här larmövning ger väldigt mycket erfarenhet - vi får reda på var bristerna finns, vad vi skall rätta till och vad vi kan göra bättre!

Regementsledningen understryker, att de inte vore genomförbart att dra upp ett kufförsvär som dagens, om KA 4 avvecklades. Man skulle inte kunna bemanna artilleriet eller minspärrarna och inte lägga ut mineringar. Skyddsöremålen skulle inge kunna skyddas med marktrupper. Endast vissa hemvärnsmän skulle kunna utnyttjas.

Lars Borgström