

Veteran från 1917 på möte för firande kustartillerister

- Jag blev befordrad till korpral, men kunde gått längre om jag velat, berättade snart 75-åriga Hugo

Lindh vid Kustartilleriets

kamratförenings 40-årsjubileum vid KA 4 i Göteborg på lördagen.

Hugo Lindh, som tog värvning vid 16 års ålder 1917, hörde till de verkliga veteranerna bland det 50-tal aktiva och före detta kustartillerister som mött upp till jubileet.

Åldersgränsen var egentligen 17 år när 16-åringen Hugo Lindh startade sin karriär som kust artillerist.

- Men jag fyllde faktiskt 17 innan året (1917) var tillända, påpekade han.

Som menig fick han då 30 kr i veckan. 1922 blev han befordrad till korpral, men övergick i alla fall till brandförsvaret, där han tjänstgjorde i 32 år.

- Jag var i alla fall en av de första som gick med i Kamratföreningen när den bildades 1936, säger hr Lindh.

Ordföranden i föreningen, regementschef Kjell Werner, menar att sammanslutningen fyller en viktig funktion. För närvarande finns det uppemot 275 aktiva medlemmar och siffran är i uppåtgående.



Kustartilleriets kamratförenings mesta veteran, Hugo Lindh, hade mött upp till föreningens 40-årsjubileum på lördagen. Han flankeras av nuvarande ordföranden, regementschef Kjell Werner (till vänster) och ordföranden 1957-1961, general Henrik Lange. Foto: Bengt Magnuzon.

Kamratföreningen är öppen för alla som är aktiva eller som tjänstgjort på regementet.

- Dragningskraften är nog inte så stor hos våra värnpliktiga, men efter ett par möten upptäcker de att det kan vara roligt att träffa sina gamla kamrater under organiserade former, säger han.

Till lördagens 40-årsjubileum var alla medlemmar med damer inbjudna. Före ordförandens välkomsttal och jubileumssaluten visade KA 4:as moderna utbildningsanordningar upp. I träffen ingick också båtferd till Älvsborgsön. Som avslutning åt man middag tillsammans med representanter för andra kamratföreningar i Göteborgsområdet.