

NT 1952-08-30

Våra kustartillerister jagar bort fiender vid Nordre Älv.

DET KANSKE MEST intressanta i ett krig, som man från KA 4 övade på fredagen i tassemarkerna på norra Hisingen var den stridsmässiga förflyttningen. Grabbarna fick åla sig fram i våta kärrområden eller gömma sig bakom buskar eller krypa bakom berg och stenar. Men rätt som det var så



knattrade k-pister från fienden, och så var det bara att rusa iväg till en punkt där "fienden" inte kunde träffa dem. Göteborgspressen hade tillfälle på nära håll följa den soldatfälttävlan som ägde rum i går. Så vitt vi kunde bedöma skötte sig grabbarna över lag

mycket bra och de lade ner mycken energi i de krävande övningarna.

Allt som allt deltog ett 250-tal man, varav flertalet var värnpliktiga.

De indelades kompanivis i patruller på fyra och fem man. Det blev samtidigt en tävlan mellan de olika patrullerna. Banans längd var c:a 9 km och dessutom ingick även rodd över Nordre älv. En tavla uppsattes vid målet, så att de olika mannarna i patrullerna kunde avläsa resultatet i tävlingen.

Bra skjutningar

Pressen hade nöjet med KA 4:s egen fältbil först komma fram till ett område, där vi mötte patruller, som skulle starta för sin stridsmässiga förflyttning. Vi vandrade i terrängen, som var rätt våt efter regnet, och träffade på patrullerna, som höll på med förflyttningen för att

undgå beskjutning. Det var mycket intressant, att se hur de olika patrullerna, som leddes även värnpliktig under utbildning till befäls grad, hur han kunde finna framkomstmöjligheter förbi de fientliga k pistskyttarna i det farliga området.

Vi fortsatte sedan till stridsskjutningsområdet, där grabbarna måste pricka takpannor i en tillfälligt uppgjord skjutbana. Samtliga tegelpannor träffades. Skjutningen var mycket skicklig. Våra grabbar kan tydligen den konsten.

Rodden var rolig

Nästa moment i tävlingen betecknades som förflyttning över vattendrag i överskeppningsbåtar. Det gällde att ro över en gren av Nordre älv till en holme, kasta handgranater mot fiktiva fiender och sedan ro tillbaka. Av dessa unga grabbar, är det inte många som är tränade i roddtekniken men de gjorde sitt bästa. Det var regementets egna landstigningsåtar och de är speciellt konstruerade, o. skrivaren kunde nog klara en så lättrodd båt själv, men det är många sätt att gå i en båt och många sätt att ro den. Roligt var det i alla fall att se hur förut otränade roddare klarade uppgiften. I vilket fall som helst kom man både över och kastade sina granater och kom tillbaka. För att intaga en förträfflig lunch på stranden med frukostkorv, potatis och mjölk. För att sedan intaga kaffe med smörgåsar.

Skickligt anordnat försåt

I övningarna ingick att anordna ett försåt, vilket innebar att på en viss punkt på den stora banan ordna en attrapp för en sprängbomb med tändare, som utlöstes, då fienden stötte mot en ståltråd. En mycket allvarlig sak. Den klarades utmärkt.

Så ingick det även punktorientering, som ägde rum på en höjd. Det gällde alltså att bedöma en plats, som var långt avlägsen. I alla övningarna ingick det alltså tävlan, och det gällde att få minsta möjliga tid. Samtliga fel räknades som tid, varför det gällde att spara tid under övningarna.

Resultat av tävlingarna ser vi här nedan:

1) Patrull nr 3 ur 4 komp. Sluttid 2.10,37, patrullmedlemmar: 381 Skoglund, 237 Karlsson, 594 Håkansson, 3440 Lindberg, 348 Sandberg. 2) patrull nr 1 ur 8 komp. Tid 2.19,57, 824 Sten, 230 Henriksson 1028 Borg, 126 Berger, 110 Larsson. 3) patrull nr 5 ur 8 komp, Tid 2.25,32. 4) patrull nr 2 ur 8 komp, Tid 2,24m48. Patrull nr 6 ur 8 komp Tid 2.2653.

Bästa kompani blev 8, som erövrade vandringspriset , en bronsstatyett för 3:dje gången