

## 7000 personer hyllade dubbeljubilerande KA 4

Strax före klockan ett på söndagsmiddagen lättade ett grått molntäcke och solen tittade fram och ingav förhoppning hos de tusentals personer, som strömmat till fältet nedanför kanslihuset vid KA 4 för att vara med på kustartilleriets jubileum.

Överste Harald Callerström tog emot sitt regemente och så blottades fanan och efter detta höll domprosten Ragnar Askmark korum, som började med psalmen »Nu . tackar Gud allt

folk» och avslutades med »Vår Gud är oss en väldig borg».

Överste Callerström högtidstalade sedan.

- Skyddet av flottans baser var kustartilleriets uppgift när det sattes upp år 1902, sade han. - Göteborg med sin betydelsefulla hamn har alltsedan man lade ner Nya Älvsborg 1869 helt legat oskyddat från anfall från sjösidan. Först 1902 fick Göteborg ånyo ett kustförsvar. I seklets början var det meningen att kustbefästningarna i Göteborg skulle bemannas med detachement från Karlskrona. 1914 upprättades Älvsborgs kustartillerikår, men denna lades ner 1925, och därefter skulle befästningarna här åter bemannas med detachement från KA 1 och KA 2. Farorna med ett sådant system framgick vid andra världskrigets utbrott och följden blev att ett särskilt



20 mm luftvärnskanon modell 1940 rullar fram i jubileumskavalkaden

kustartilleriregemente, KA 4, organiserades för Göteborgs försvar. Det var genom riksdagsbeslut i början av juni 1942 regementet korn till, och vi kan alltså vid sidan av kustartilleriets 50-årsjubileum i dag även fira regementets 10-årsjubileum.

- För kustartilleriets personal av alla grader har de femtio åren varit både ljusa och mörka, fortsatte överste Callerström. Arbetet för vapnets konsolidering i seklets början var hårt. Kustartilleriets personal har emellertid alltid löst sina uppgifter och visat stor arbetsglädje. De hårda beredskapsåren under andra världskriget bestyrker dessa omdömen. För kustartilleristerna var inkallelserna mera betungande än för någon annan.

När överste Callerström talat, trädde landssekreterare Ernst Uddenberg fram och framförde landshövdingens och länets hyllning: överste S. Tarras Wahlberg vid A 2 hyllade KA 4 på de andra regementenas vägnar och överlämnade sitt regementes plakett i guld till överste Callerström. Kommendörkapten O. R. Lilljequist talade för Sjövärnsåren och därefter kapten

C. M. Frisk för KA:s reservofficerare. Han överlämnade också ett vandringspris till KA 4:as officerskår. För KA-föreningen talade kapten Tor Schött och för Riksförbundet för Sveriges lottakår fru Elin Metcalfe, som till överste Callerström överlämnade förbundets förtjänsttecken i guld. Överste Åke Wockatz talade som representant för KA:s kamratförening och amiral Eskil Gester för marinen. Han var siste talare och utbringade ett leve för fosterlandet. Efter honom tackade överste Callerström för de hyllningar regementet fått mottaga.

### **Middag för 1,400 personer.**

Efter den högtidliga samlingen framför kanslihuset följde jubileumsfestens andra avdelning, som i första hand bjöd på intressant och givande underhållning. Man fick se en kavalkad av rörligt artilleri av pjäser från modell 81 till våra dagar, och i pjäshallen hade en utställning ordnats. Också där belystes utvecklingen inom KA under det förflutna halvseket, inte bara ifråga om stridsmedel utan också vad gällde uniformer, befästningar m. m. Inom parentes kan nämnas, att utställningen är öppen 9-12 juni kl. 18-21. En kortsidan av lokalen uppogs KA

4:as stora prissamling. En ny kustartillerifilm visades också, och på filmskjutbanan kunde man bedriva prickskytte. För civila och intresserade visades kasernerna, och de som hade lust kunde följa med någon båt och titta på Älvsborgsön. En idrottstävling bland de inkallade hörde också till det mera animerade programmet, vars höjdpunkt kom kl. 17, då stränderna kantades av nyfikna åskådare, som ville vara med om en minsprängning. Det var en 35-kilos mina, laddad med trotyl, som sprängdes c.a 400 m. från land.

En mottagning i officersmässen vid 15-tiden gick utanför det offentliga programmet. Där bjöds ett antal inbjudna på cocktail ute i det gröna bland otaliga blommor, som har major A. Gyllencreutz att tacka för att de står där. I matsalen var middag ordnad för 1,400 personer i två omgångar. Gästerna utgjordes av värnpliktiga med vänner eller släktingar, och matsedeln upptogs av skinka med grönsakssallad och tårta. De som inte var med på middagen eller mottagningen blev

emellertid inte utan refreshing. Lite varstans hade man ordnat med försäljning av läskedrycker och annat, och det var, liksom mycket annat, många och räkliga lottors förtjänst

