

NT 1952-06-10

Minsprängning på älven hyllade kustartilleriet på 50-årsdagen



KUSTARTILLERIET är inget gammalt vapenslag, 50 år bara, men när de åren i går skulle firas på KA 4 skedde det med all övlig militär pompa. Det var regementsuppmarsch och sol, korum och vapen uppvisning, högtidstal och familjeinspektion, fanparad och minsprängning, höga grader ur **alla** vapenslag och små glyttar som snodde kring kanoner, hästar, idrottstävling och skjutövningar.

Snörrät linjerades regementet upp i bataljoner på gräsmattan framför kanslihuset där regementschefen i överste Harald Callerström tog mot omgiven av 7.000 imponerade civilister. Den röda och gula kustartillerifanan blottades och domprost Ragnar Askmark förrättade korum. Psalm och dags för talens mångfald.

I sitt högtidstal ägnade överste Callerström givetvis det största intresset åt svenskt försvar, Han gick genom vapenslagets utveckling och nuvarande utrustning och avslutade sitt anförande med att tala om hur kustartilleristens ställning varit genom åren.

Överste Tarras- Wahlberg talade för övrig landmilitär i Göteborg och

överlämnade från A2 regementets plakett i guld. Landssekreterare Ernst Uddenberg talade för Länsstyrelsen, för Kustartilleriföreningen talade kapten Tor Schött, för Riksförbundet Sveriges Lottakårer fru Metcalfe, som också överlämnade deras förtjänsttecken till överste Callerström, överste Åke Wockatz hälsade från KA 4:as kamratförening och amiral Eskil Gester talade för marinen. Kommendörkapten O. R. Liljequist talade för Sjövärns-kåren och kapten C. M. Frisk för regementets reservofficerskår.

I bakgrunden hade under talens rad i backarna bakom kanslihuset nio artilleripjäser väntat på att förevisas och sedan översten kommenderat formering till bataljoner och truppen avtågat, vidtog den historiska kavalkaden.

Visserligen daterar sig vapenslaget bara 50 år tillbaka, men den första rörliga kanonen bar årtalet 1881 och drogs av åtta svettiga grabbar. Det var en 8 cm pjäs. Eldkraften ökade och med den tyngden varför de följande pjäserna blev hästanspända tills bilen övertog dragarens roll 1934.

15 cm kanonen från 1937 såg mastig ut, men etter värre blev 21:an av modell 1942 som måste visas i tre delar, vilket storligen förvirrade de yngsta åskådarna som tyckte att bäddningen och lavetten såg lite mystiska ut och inte kunde tänka sig helheten.

Allmän översyn.

Varpå de 7.000 åskådarna skingrade sig över området, spankulerande kring i kasernerna där söner och fästmän förevisade sin lucka och sin säng och presenterade kompisar som förut bara funnits som smeknamn i hemmaberättelserna om utståndna vedermödor.

Många passade på att åka ut till Älvsborgs fästning och ännu fler såg på utställningen i pjäshallen. Medelsmå grabbar ägnade sig med förtjusning åt skjutövningar på en s. k. filmskjutbana, en något makaber sysselsättning kan tyckas och slutligen var det idrottstävlingar i och kring hinderbanan där lokalpatriotism tog sig våldsamma uttryck, vilket inte minst berodde på väl skött speakertjänst från en radiobil vid start och mål.

Mina satte punkt

På trötta fötter gick man sist av allt ner till stranden där på slaget fem en mina brändes av. Den låg något hundratal meter ut i älven och utlöstes elektriskt från land.

En väldig vattenpelare sköt upp och blåste i finfördelat skum upp efter älven - och därmed sattes punkt för Kustartilleriets 50-årshögtid och KA 4:as 10-års fest.

Vilket dock inte hindrar att de som inte hade tid att besöka KA 4 på födelsedagen ännu under några dagar har en chans att se den intressante jubileumsutställningen i pjäshallen. Den är nämligen öppen 9-12 juni kl. 18-21.