

1.

NT 1952-01-23

Samarbete militär radiopolis



Järntorget är ett omtyckt tillhåll för söndagsfirande flottister.

Officerarna går till storms mot alla bettlande flottister

ORDNINGEN bland de värnpliktiga i Göteborg, företrädesvis i flottan, har på den senaste tiden blivit föremål för så många anmärkningar att stadens förbandschefer dryftat en samlad aktion för att råda bot på saken.

I lördags sammanträdde i poliskammaren överste Harald Callerström, KA 4, kommandörkapten Gösta Benedictsson, Göteborgs örlogsstation,

överste Niels Juel, Lv 6, och överste Tarras-Wahlberg A 2, under ordförandeskap av polismästare Ernst Fontell för att dryfta läget. Man enades om att den civila patrullering som marinens befäl praktiserar sedan ett år var otillfredsställande, och ett förslag gick ut på att den skulle ersättas av patrullering med polisens radiobilar med civilklädda officerare i baksätet. Anordningen prövades också på lördagskvällen.

Flera av förbandscheferna har efter konferensen på poliskammaren sammankallat sina värnpliktiga och informerat dem om iatt uppmärksamhet var riktad mot dem.

På Göteborgs örlogsstation orienterade kommandörkapten Åke Brydolf, vilken också var med på konferensen, stationens 250 värnpliktiga i ordersalen på mån dagen. Han vädjade till de värnpliktiga, att ta eget initiativ i likhet med vad som skett på Stockholms örlogsstation efter kravallerna i Berzeeli park.

På måndagen var det avlöningsdag på örlogsbasstationen och kommandörkaptenen sade att om inte förhållandena blivit lugnare de närmaste tre dagarna skulle militärpatruller sättas in och detta inverka på nattpermissionerna.

Bettlande flottister irritationsmoment.

Närmaste anledningen till konferensen var en skrivelse från en polisman i staden, vilken opponerade sig mot den växande oordning bland de värnpliktiga ute på gatorna. I synnerhet utgjorde de bettlande flottisterna ett irritationsmoment. Skrivelsen vidarebefordrades av en högre polisman som underströk riktigheten i denna, till polismästare Fontell, som i sin tur satte sig i förbindelse med platsbefälhavare överste Tarras-Wahlberg.

För något över ett år sedan utfärdade chefen för marinen en order om patrullering av civilklädda marinofficerare, underofficerare och underbefäl vid behov. Dessa patruller har inte några befogenheter att ingripa utan endast larma vederbörande förband eller om så erfordras polisen. Delade meningar råder om dessa patruller. Polisen och en del förbandschefer anser att de är värdelösa.

Platsbefälhavare.. överste Tarras-Wahlberg väckte på konferensen förslaget om patrullering med hjälp av polisens radiobilar på så sätt att befäl medföljde bilarna i baksätet. Dessa skulle sedan per radio

lätt kunna komma i kontakt med förbanden om något anmärkningsvärt observerades bland de värnpliktiga på gatorna

Haffad värnpliktig djupt ångerfull.

På lördagskvällen gjorde en av förbandscheferna på försök en tur med en radiobil längs ö:a Hamngatan och fram till Järntorget. Efter en stunds körning påträffade man en värnpliktig på Kungstorget, vilken kom raglande med uppknäppt uniformskavaj. Förbandschefen anmodade honom att följa med i bilen och talade sedan om vem han var. Den värnpliktige blev genast djupt ångerfull och försäkrade att han aldrig i skulle upprepa sitt brott. Han fick ta närmaste spårvagn hem.

Möjligt är att även nästa lördag en försökspatrull sänds ut men förbandscheferna och polisen har ännu inte enats om saken och dessutom har man inte kommit till klarhet om förfarandet har lagligt stöd.

Vad man främst vänder sig mot på visst militärt håll är att befäl ska rapportera värnpliktiga som inte tillhör deras eget förband. På sin tid förekom detta förhållande mellan kustartilleriet och flottan i Karlskrona med mycket olyckligt resultat.