

HT 1950-04-27

IDAG

"Sådan livning var mycket vanlig på sjömansskolan." Det är den motivering för sitt handlingsätt, som en av de svarande gav vid rättegången om den nyss avslöjade pennalismen vid kustartilleriet i Karlskrona. Och tillräckligt många detaljer i denna ruskiga affär ha för övrigt visat, att det gäller djupt inrotade vanor hos de skyldiga. Sådant var mycket vanligt på sjömansskolan - det tror man gärna. Och vad man därjämte nödgas tro, det är att sådant alltjämt är ganska vanligt inom försvarsväsendets skolor överhuvud, och vid stamskolorna i synnerhet. Det har på senare år tid efter annan uppgivits, att den gamla pennalismen numera vore praktiskt taget försvunnen; stränga påbud i saken ha för övrigt utgått från högre militär ort. Ändå blottas med jämna mellanrum sådana här historier, som kommer en att ana det värsta om vad som icke kommer i dagen. Den allmänhet som fullgjort sin värnplikt har ju också själv fått i tysthet bevittna ett och annat. Vad beror det på, att man alltjämt inte lyckats övervinna den militära traditionalismen på detta speciella område?

- En "kamratuppfostran" i form av grov misshandel, för ett renodlat sadistiskt nöjes skull eller stundom med något slags utpressning som bisyfte. Somliga mena ju att det militära yrket - åtminstone i sina lägre grader - i sig själv är mer än de flesta ägnat att locka individer med böjelse för sadism och grovt översitteri. Om sedan sådana böjelser komma till utlopp, det beror i väsentlig mån på den miljö, den anda, vari dessa individer får utöva yrket. Är andan god, så kunna de hålla sig på mattan och det behöver inte bli något farligt av; är den dålig, så dra de (strax andra med sig i sådana "vanligheter" som nu i Karlskrona.

Hur som helst: nå g o t fel på andan inom försvarsväsendet måste det vara; när man ännu inte kommit bättre tillrätta med dessa pennalistiska kvarlevor, värdiga en lös soldatesk men icke ett någorlunda civiliserat demokratiskt samhälle. Var felet ligger och det skall avhjälpas det är sannerligen inte gott för lekmannen att avgöra.

Men en sak kan tilläggas. Det klagas vist ibland från olika håll inom försvaret över svårigheter att rekrytera stamskolorna. Tacka tusan för att hyggliga unga män avhållas sig därifrån, när sådana historier som denna i Karlskrona titt och tätt ingå i reklamen!