

GT 1949-04-09

## De stora kanonerna



hade bröstat av i går kväll på Coldinuordens festvåning där kustartilleristernas kamratförening höll årsmöte. Det var inga dunungar man träffade där och hela den stora skaran anfördes som sig bör av KA 4-chefen, överste H. Callerström, som först presiderade vid förhandlings- och senare vid middagsbordet.

Årsmötet stökade man raskt undan och sedan Erik Bergström från Rosengrens kassaskåpsfabrik pläderat för en resa till kassaskåpsfolkets sommarparadis vid Rörtången enade man sig om att dessutom invadera Norge under sommaren, där man ämnar gästa Norsk Kustartilleriförening. Träffen sker i Halden och - kvinnor vare förbjudna! Olof Andersson,



*Så här stora var kanonerna, säger gamle kustartilleristen Olof Andersson - han låg i lumpen berättade mer eller mindre sannolika historier den tid han låg i lumpen. Det var närapå under Karl-XII:s tid, förklarade han vid kustartilleristernas träff i går, närmare skild i dagen Johanna |*

krutstänkt gammal artillerist, ville inte höra talas om kvinnor på kanonexpertmöte, och då blev det som Andersson ville. Han har varit med från början han och besökt vartenda möte och "har närapå utslagsröst".

### **Egen tidskrift**

tänker "kustisarna", börja ge ut och detta gör man främst i syftet att skapa en naturlig förbindelselänk mellan äldre och yngre kanonexperter. Kamratföreningen bildades nämligen redan på 1930-talet när KA 3, som det då hette, drogs in. Och när sedan beredskapen gjorde att alla kustartillerister i förskingringen åter samlades på öarna i Göteborgsskärgården hade man rekryteringsbekymren lösta gratis. Nu vill man åter göra en framstöt för att få med de yngsta årskullarna från

Käringberget i kamratföreningen. Sex unga värnpliktiga från regementet satt därför bänkade bland de äldre kamraterna, och de skötte sig som om de varit med redan på Elfsborgsfästets dagar. Deras käcka historier och glada skånska auktionsvisa rönt allmänt jubel. Men - gammal är ändå äldst och sergeant Gustav Bäckström rår nog ingen på när det gäller militärhistorier.



*Den gamla bravurhistorien var väl skojig va? - säger forne KA-mannen Inge Böös, som rest ned från Borås för att höra militärhistorier.*

### **Jubilarer måste man**

och till den ändan plockade man fram köpman Gustaf Hellkvist, Olof Andersson - kvällens kvinnohatare - samt götaverksingenjören E. Morgan, som samtliga ur överstens hand fick mottaga plaketter för mångårigt, intresserat arbete. Efter plaketceremonien äskade gamle vaktmannen på Nya Elfsborgsön, artillerisoldaten Kling, ljud och sjöng med bravur en kanonvisa, som visste var den tog.

### **Äta**

med hårt bröd som matbestick fick övermaskinist Alexander Hawborn göra när han senast representerade KA 4:as kamratförening under en nordisk träff i Norge. Alla norska soldater har nämligen egna matbestick och i hastigheten hade man glömt att de danska och svenska gästerna

inte medförde sådana kulturreddskap. Men Hawborn och hans kamrater slevade ärtsoppa med hårda brödbitar ända tills några norska lottor förbarmade sig över dem. Detta och mycket annat blev kungjort under Hawborns skildring av resan, som tydligen varit både spännande och intressant eftersom H, var den främste att ivra för nytt möte i Halden,

### **Länken emellan**

folk och försvar heter kamratförening, sade överste Callerström till sist och man utbringade ett leve för både kustartilleri och kamratförening och detta leve rungade verkligen förnämligt. Sällan har en så perfekt jubelyttring skakat festsalen och när det officiella då var lämpligen avrundat började

historieberättandet - och det pågår kanske\_ ännu tror  
*GT-aren,*